

KÜLTÜR DÜNYASI

İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını da düşünmeli...

ATATÜRK

- Bedrettin TUNCEL Luther H. Evans
Suut Kemal YETKİN Rembrandt
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA Karşındaki (Şiir)
Salih Zeki AKTAY Bir Şiir Kavgası
Selâhattin BATU Bir Ögle Vakti
Malik AKSEL Büyülü Resimler
Melâhat ÖZGÜ Heinrich Wölfflin
Abdullah Rıza ERGÜVEN Yalnızlar (Şiir)
İsmet KÜR Kimin İçin ?
Fuat PEKİN "Kilisenin Tulumaları"
Jülide Gülizar ERGÜVEN Uzun Kavak (Şiir)
Gerald WENDT Telin Ucundaki Göz
François Le LIONNAIS Biz ve İlim Dünyası

*UNESCO YAYIMLARI — UNESCO TÜRKİYE MILLİ
KOMİSYONU GENEL KURULU ÜYELERİ.*

15 TEMMUZ 1954

Sayı: 7



KÜLTÜR DÜNYASI

Aylık Dergi

- İmtiyaz sahibi :** UNESCO Türkiye Millî Komisyonu.
273, Atatürk Bulvarı, Ankara. Tel. 25684.
- Mesul Müdür :** UNESCO Genel Sekreteri Vedit Uzgören.
- Yazı Kurulu :** Prof. Suut Kemal Yetkin, Prof. Bedrettin
Tuncel, Prof. Bedi Ziya Egemen, Adnan
Ötüken, Prof. Yavuz Abadan.
- Dergi Sekreteri :** Namik Katoglu.
- Cari Hesap :** Ankara, İş Bankası, Yenisehir Şubesi, 427 D).
- Basıldığı yer :** Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

KÜLTÜR DÜNYASI

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU TARAFINDAN
HER AYIN ONBEŞİNDE ÇIKARILIR DERGİ

15 Temmuz 1954



Sayı: 7

L U T H E R H . E V A N S

UNESCO Genel Direktörü

Bedrettin TUNCEL

1952 yılı Kasım ayı içinde Paris'te toplanan Yedinci UNESCO Genel Konferansı bir çok bakımlardan oldukça buharanlı geçmişti. Kuvvetli şahsiyeti, tükenmeyen heyecan ve enerjisiyle UNESCO'ya pek değerli hizmetleri geçmiş olan Torres Bodet'in Genel direktörlükten çekilmesi bir çoklarını bu kurumun geleceği hakkında endişeye düşürmüştü. Fakat, yeni bir Genel Direktör seçilinceye kadar UNESCO çalışmalarını idare etmesi kararlaşan Genel Direktör Yardımcısı Dr. Taylor'un bu buharanın çok kısa zamanda atlatılmasından ememiyethi rolü olmuştur. 1946 yılında beri eğitim, bilim ve kültür sahalarında gerçekten tecrübeli şahsiyetlerin başında bulundukları bazı çalışma kollarının iyi işlemesi, iş görmesi Birleşmiş Milletler'in bu çok değerli özel kurumunu tehlikeli olabilecek sarsıntılardan korumuştur. Birinci dünya savaşından sonra çeşitli konular üzerinde çalışan milletlerarası kurumlarda bu kadar değerli elemanları bir araya toplayabilmiş olanlarına pek az raslanır. UNESCO merkez teşkilâtının böyle kuvvetli bir duruma gelmesinde şüphesiz Julian Huxley ile Torres Bodet'in takdирle anılacak tesisleri olmuştur. Bu sözlerimizle bugün UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletlerin başka

özel kurumlarının "ideal" denilebilecek bir kadroya kavuşmuş olduğunu anlatmak istemediğimizi de belirtmeliyiz. Dünya milletlerinin büyük ümitle, bağlılığı böyle değerli bir kurumun eğitim, bilim ve kültür sahalarında tanınmış şahsiyetleri kendi çalışmalarıyle yakından ve devamlı olarak ilgilendirmesi UNESCO fikrini yapmak bakımından çok ememiyetlidir. Geniş manasiyle kültür problemleri üzerinde çalışan bir kurumun, her seyden önce, milletlerarası plânda tanınmış büyük fikir ve sanat adamlarının ilgi ve yardımlarından mahrum kalması doğru olamaz. Son yıllar içinde UNESCO'nun bu meseleye ememiyet verdienen görmekle memnun oluyoruz. Kendi hükümetlerinde eğitim, bilim ve kültür konularında birer değer olan şahsiyetlerin yavaş yavaş bu kurumun çeşitli çalışma kollarında yer alındıkları görülmektedir.

Geçen yılın Temmuzunda UNESCO'nun başına geçen Luther H. Evans'in bu canlı noktaya parmağını basacağından eminiz. UNESCO çalışmalarına istikamet veren Yönetim Kurulunda büyük fikir ve sanat adamlarına yer verilmesi, programın böyle şahsiyetlerin fikir ve tecrübeleriyle beslenip zenginleşmesi gerçeği üzerinde fazla durmak istemiyoruz.

Birinci dünya savaşından sonra eski Milletler Cemiyetine bağlı olarak kurulan Institut International de Coopération Intellectuelle, devletlerin politikaları yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Bu Enstitütün milletlerarası işbirliği sahanında ileri attığı fikirlerin bir çoğu UNESCO sözleşmesinde yer almıştır. Daha geniş imkânlarla ve hükümetlerin yardımlarıyla ve daha gerçekçi bir programla çalışan UNESCO'nun ana fikirlerinin temellerini bu taise karışmış kurumda çalışan büyük şahsiyetler tarafından atıldığını hatırlatmak yeter. Bergson, Einstein, Valléry, Focillon, Gilbert Murray, Duhamel ve Jules Romains gibi gerçek değerlerin milletlerarası fikir problemlerine getirdikleri aydınlığı da unutmazsa bugünkü UNESCO'nun bu kıratta şahsiyetlerin yardımlarına ne kadar muhtaç olduğunu kolaylıkla anlarız.

Bir yıldan beri UNESCO'da Genel Direktör olarak çalışan Luther Evans, insanlığın kültür hazinelerini bir araya toplayan Congress Kütüphanesi gibi örnek bir müsesseseyi yıllarca idare etmiş, onu bugünkü durumuna yükselmiş değerli bir şahsiyettir. Geniş kültürü, idare mevkilerindeki tecrübe, zekası, alçak gönüllülüğü, daima gülümseyen yüzü, sevimliliği, gençliği, tükenmeyen enerjisiyle bir yıldır UNESCO'nun başında bulunuyor. Bu bir yıl içinde kendisinin bilhassa merkez teşkilâtının iç yapısını sağlamlaştırmak, türlü ihtisas bölümlerinde çalışacak yetkili elemanları bulmak hulusunda daha şimdiden başarı yolunu tuttuğu söylenebilir. UNESCO çalışmalarının verimli olabilmesini hükümetlerle sıkı işbirliğinde gören yeni Genel Direktör, geçen yıl içinde UNESCO'ya üye dev-

letterde inceleme gezilerine çakarak eğitim, bilim ve kültür sahalarındaki çalışmaları yakından görmüş, UNESCO bakımdan üye devletlerde raslanan güçlükleri yanında tespit ederek bunları gidermek yollarını araştırmaya başlamıştır. UNESCO programının memleketlerin gerçeklerine uygun olarak derlenip toparlanmasına yardımcı olduğu 1955—1956 program taslağının incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabilir. Gün geçtikçe bu programın eldeki maddî imkânlarla göre, fazla hâvale kapılmadan gerçekleştirilebilecek, UNESCO'yu bir çeşit milletlerarası Maarif Vekâleti olmak durumuna sokmıyacak belli meseleler üzerinde toplanmasına çalışması Luther Evans'in doğru yolda gitliğini gösterir. Milletlerarası kurumlar için ciddi bir tehlike teşkil eden aşırı "bureaucratique" tesirleri yenebilecek hele devletlerin çeşitli ve devamlı isteklerini kuvvetli mantığı ile karşılayabilecek bir Genel Direktör karşısında olmamız, UNESCO'nun geleceği için bize ümitler veriyor. Önümüzdeki Kasım ayında Montevideo'da toplanacak olan Sekizinci UNESCO Genel Konferansının güzel kararlara varmasında büyük tesiri olacağından emin bulunduğuuz Luther Evans'in kısa zamanda bütün güçlükleri yenerek, hür milletlerin ümit bağladıkları bu büyük kültür kurumunun zaman içinde sarsılmadan gelişmesine muhakkak ki yardımcı olacaktır.

Her bakımdan mükemmel bir insan olan bu Texaslı şahsiyet, başarı kazanmak için gerekli bütün meziyetleri nefesinde toplamıştır. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu kendisine, ilk çalışma yılını tamamladığı bir sırada, yeni başarılar diler.

Büyük Sanatçılar arasında :

R E M B R A N D T

Suut Kemal YETKİN

Rembrandt, 15 Temmuz 1606 da Leyde'de doğmuştur. Babasının Ren sahilinde bir değirmeni vardı. Ressama Rembrandt van Rijn yani Renli Rembrandt denilmesi bundandır. Rembrandt 1620 de Leyde Üniversitesi'nin edebiyat bölümüne kaydolunur. Ertesi yıl onu ressam Jakob van Swanenburg'un atölyesinde görürüz. Burada üç yıl çıraklık ettiğinden sonra Amsterdam'da büyük bir

değirmeninin kapanır. Rembrandt bu değirmende tam yedi yıl, derin bir yalnızlık içinde sanatıyla baş başa yaşamış ve ilkin kendi portrelerini yapmıştır. Ayna karşısında kendini aramış, benzerliği değil dramı, bedende kendini gösteren insan dramını, bakışın mânasını, ifade değişikliklerini aramıştır. 1633 te Amsterdam'a yerleşen ressam, 22 haziran 1634 de, 28 yaşında iken burjuva bir ailenin kızı olan



Tobie ile Kansı

söhreti olan Lastman'ın atölyesine geçer. Orada da 6 ay kadar kalır, ama aradığını bulamayınca Leyde'ye dönerek babasının

Saskia van Uybenburgla evlenir. Artık mesuttur. Rahat bir hayatın huzuru içinde yaşamaktadır. Siparişler yağmaktadır,

yaptığı portrelerin sayısı kabarmaktadır. Ressam, Jodenbrees traat'deki evinin odalarını en bulunmaz sanat eşyası ile doldurmuş, üst katını atölyeye çevirmiştir. Bu mesut hayat 5 haziran 1645 de Saskia'nın ölümü ile sona erer. Rembrandt yillarca, hemen hemen firçasını eline alamaz olur. Sadece gravürle uğraşır. 1642 de yaptığı *Gece Devriyesi* bazı sanatkârların gözlerini kamaştırırsa da arkebüz-cülerle halkın hoşuna gitmez. O andan itibaren taliin ressama yüz çevirdiği görülür, müsteriler azalır, Rembrandt ise onları ahlakıymak için hiç bir şey yapmaz. 1650 den beri kendisine ilkin hizmetçilik, sonra da modellik etmiş olan Hendrikje Stoffels adında ince ruhlu, vefali bir köylü kadınla beraber yaşamaktadır. Hayatını sıcak bir güneş yeniden aydınlatmaktadır, ama kötü giden işlerin akışını hiç bir şey durduramaz. Sanatkâr evini, sanat koleksiyonlarını ipotek ettirir. 1657 de borçlarını ödeyemeyince evine haciz konulur, ve koleksiyonları satışa çıkarılır. Hayatının son yılları açıklıdır. 1668 de tasasız, neşeli resimleriyle ebedileştirdiği Titüs, Saskia'nın oğlu, hülyalarının asıl prensi, daha sonra da Hendrikje ölü. Artık teselliyyi sanatında arayacaktır.

*

Rembrandt resim sanatının her dâlinda çalışmış, portreci olarak dış görüşlerin gerilerinde, modellerinin ruhunu aramıştır. Ona göre bir portre müşahade ile his ve hayalden teşekkül etmiş bir şekildir. Realite, gaye değildir. Görünen âlemin ötelerinde, duygunun görünmeyen âlemi vardır. Harfi harfine tespiti istenilen bu realite zararına, o görünmeyen âlemi göstermek veya telkin etmek gerekir. Çağdaşlarının düşüncelerine taban tabana zıt olan ve Rembrandt'in gençliğinde yaptığı *Tesbih Dersi*'nde ancak görülebilen bu telâkki, *Gece Devriyesi*'nde tamamıyla kuvvet bulmuştur. Zamanında birçok zıt hükümlere sebep olan bu eserin ilkin adı yanlıştır. Hakikatte bir gece

devriyesi ile değil, öğle vakti fitilli tüfekleriyle, atış yarışmasına gitmeye hazırlanan bir milis takımının şamatacı hareketleriyle karşı karşıyayız. Rembrandt, Franz Hals gibi, tablosundaki şahısları bir ziyafet masası etrafında toplanmış olarak, barok ressamların hareket anlayışı içinde tespit edebilirdi; ama böyle yapmamış, onları rahatsız edilen bir karinca yuvası gibi kaynaşırken göstermeyi tercih etmiştir. Çalan tamburun sesine uyan askerler uyanyor, bayraklarını açıyor, silâhlarını yokluyor, dolduruyorlar. Biri yüzbaşı öbürü de teğmen olan iki subayın komutasında yürümeye hazırlanıyorlar. Eserin *Gece Devriyesi* diye yanlış adlandırılmasından, şahısların esrarlı bir aydın gölgeye bürünmüş olmalarından doğmuştur. Rembrandt bir gece sahnesini canlandırmak isteseydi meşaleler ve fenerleri de ilâve etmeyi elbette ihmâl etmezdi. Sahne güpegündüz güneş ışığı altında geçiyor. Göruldüğü gibi konu günlük hayattan alınmış; sahnenin esrarla veya kahramanlıkla ilgili bir tarafı yok. Askerler arasında ateş böceğine benzeyen bir kız çocuk, yarışmada birinci gelene verilecek armağanı taşımakadır. Rembrandt'in, bu topluluğu, konunun gereklerine ve sipariş verenlerin isteklerine cevap vermeyen bir aydın gölge ile sislemesi, her gün görülebilen bir sahneye ideal bir karakter vermesi, hayatında bir dönüm noktası olmuş, karşılaştığı kayıtsızlık ve aynı yıl Saskiaya'nın ölümü onu derin bir yalnızlık içine atmış, hayattan uzaklaşmıştır. İşte Rembrandt gerçek cehresi, insanî sanatıyla bu andan itibaren kendisini göstermeye başlar. Iztrabın, merhametin, insanlık trajedisinin erişilmez sanatkârı olur.

Onun tablollarında hâkim unsur ışıklıdır. Renkli, titrek bir hava her tarafa yayılmaktadır. Bu havanın içine, figürler denizdeki balıklar gibi batmıştır. Ressam bu havayı elle tutulacak dereceye



Çarmıhtan indiriliş

getirmiştir, onun kaynamakta olan esrарlı hayatını meydana çıkarmıştır. O, bu havaya memleketinin, bir mağarada yanın ışığı gibi kuvvetsiz, sarımtrak ışığını koymuştur. O suretle ki cansız âlemdе en mükemmel, en ifadeli dramı, bütün tezatları, bütün savaşları, gecedeki en ezici ve en öldürücü elemi, şüpheli gölgедeki en uçucu, en hüzünlü şeyi, coşkun gündüzdeki en dayanılmaz, en şiddetli

tarafları duydu. Bu dereceye varınca onun için tabii dramın üstüne insan dramını yerleştirmek kalmıştı. Yunanlılar ve İtalyanlar insanın ve hayatın ancak en doğru, ve en yüksek filizlerini ve ışık içinde açılan sapasağlam çiçeğini tanımlıslardı. Rembrandt o hayatın kütüğünü ve gölgeler içinde toprağa uzanan ve küflenlenen köklerini, bozulmuş, yozlamış ham meyvelerini, Amsterdam şehriniн

yahudilerini, büyük bir beldenin, fena bir iklimin, çamura batmış, muztarip halkını, topal bacaklı dilenciyi, vücudu şişmiş ihtiyar deli kadını, yıpranmış işçinin kel kafasını, hastanın solgun cehresini velhasıl, çürümüş bir ağaçtaki kurtlar gibi, medeniyetlerin içinde kaynaşan fena ihtirasları ve çirkin sefaletleri gördü. Bir defa bu yola girince iztirap dinini, hakikatı, hristiyanlığı anlamaya, İncili bir protestan rahibi gibi tefsir etmeye, İsa'yı biçare insanlar kadar fakir ve onlardan daha mahzun olduğu için bu biçareleri teselli edecek, kurtaracak tek kuvvet olarak telâkki etmeye muktedir olabilir. Böylece ışık ve iztirap Rembrandt'in sanatına hâkim iki ana unsur olarak görünüyor. Sanatkâr, ışığı ışık diye aramamış, görünmeyeni göstermek, görüneni değerlendirmek için bir vasita olarak kullanmıştır. Rembrandt'in ışığı zayıf, muztarip, perisan insanlığın üzerine yağan bir rahmettir. Karanlığın kenarına eğilen, eğildikçe eriyen ışık, o aydın gölge, o büyü, Rembrandt'in ruhundan doğmuş gibidir. Karanlıklarla savaş, yalnız sanatın değil, hayatının da alın yazısı olmuştur.

Rembrandt, iztiraba ve sefalete batıkça, sanatında yükselmıştır. Çünkü içinde merhameti duymuş, İsa'yı yaşamıştır. *İsa Hastaları İyileştirirken*, *İsa Vaaz Ederken*, *İsa Çarmıhtan Indirilirken*, onun en ölmeye eserleri arasındadır. Bu sonuncu eser üzerinde bir lâhza durulur. İsa çarmıhtan indirilmektedir. İsa'yı çarmıhtan indirenler, kefeni tutanlar veya kollarında cansız cesedi taşıyanlar sahneye seyirci olanlar, hepsi, yüzlerinde beliren dayanılmaz acı ile faciaya katlıyorlar. Ön plânda, yandan görülen başında bir kavuk, sırtında işlmeli bir çuppe, bastonuna dayanarak kayıtsızca bakan biri, tavrinin yarattığı tezad ile sahnenin iztirabını bir kat daha artırıyor. Ama işte bir ışık, bir teselli huzmesi gibi, yukarıdan aşağıya, İsa'nın cesedine doğru

düşüyor. Tablonun sağ alt köşesinde kendinden geçmiş, muztarip kadının yüzünü aydınlatan parıltı, sanki İsa'nın iztirabından koparak oraya sıçramış; İsa'nın sarkan sağ kolu, devrilen bir baş, sonra derece derece yarı karanlığa gömülen muztarip çehreler... Hiç bir eser insanlık trajedisini böyle derin bir duygular ile canlandırmamıştır. Rubens'in Anvers katedralinde bulunan aynı konulu muhteşem tablosu Rembrandt'ın bu eseri karşısında, insanın ne kadar dışında kalır. Yalnız Ahdi cedidin değil, Ahdi atîkin de dünyasında yaşayan Rembrandt, Amsterdam'ın yahudi mahallesinde, Ahdi atîkin ilk resullerini bulmuştur. Kudüs, kapısının eşiğindedi; gerisini de muhayaleesi tamamladı.

Rembrandt, Mukaddes Kitaptan aldığı konular vesilesiyle çıplak figürü Hollanda resmine sokmuştur. Onun çıplak figürleri mitolojik değil, biblik'tir. 1654'de yaptığı, Louvre müzesinde bulunan *Bethsabee Banyoda* adlı eser, en tanınmış çıplak figürlerindendir. Hendrikje'ye bakarak yaptığı bu resim, tabii büyülüktedir. Genç kadın banyodan çıkarken görülmektedir. Davut'dan bir mektup almış olan Bethsabe düşüncelere dalmıştır. Ayağı ucunda bir kadın, herhalde mektubu getirmiş olan kadın, ayaklarının tırnaklarını kesmekle meşgul. Bethsabe'nin, bacakları alelâde, karnı yillardır izini taşiyor. Ama vücudun yukarı kısmı, göğüs ve boyun, desen ve renk bakımından hârikulâde. Tabloya hâkim olan ve onu bir şahesere çeviren, gerçekliği ile insanı çeken cehresinin ifâdesidir. Memnun fakat kararsız olan Urya'nın karısı, kendisine yapılan mahrem teklifleri reddetmemi akıldan bile geçirmiyor. Düşünceleri uzaklarda, baktıklarındaki dalgınlık, cehresindeki heyecan, kararsızlığı açığa vuruyor.

Rembrandt, 1650'den sonra yaptığı resimlerde, yalnızlıklar içinde kaybolan insanlar çoğalacaktır. Ocağı ba-

şında ellerini kavuşturarak derin düşüncelere dalan Tobie bu yalnızlığın canlanmış bir örneğidir. Unutulmuş ve yalnız, kalbini sanatına açacak, insanlığın derdi ile kalbi kanayacak, bir müddet daha yaşayacaktır. Rembrandt 4 ekim 1669 da

63 yaşında yıpranmış, ama ebedî sanatın ve merhametin ışığı ile aydınlanmış olarak bu hayattan uzaklaşır.

Dünyanın bugünkü muztarip ve şaşkın halinde, onun sanatını daha iyi anlıyoruz.

KARŞIDAKİ

Bakışlarında parıltılar vardı
Parıltıydı rüzgârı gecenin
İşte yaşamama sürünen şey
Ağırlığı düşüncenin

Eşit değil
Akla kara
Dağlarda
Yıldızlar uzaklara

Tanrı nerde yalnızlık nerde aşk nerde
Hepsini hepsini unutmuş
Çizer göğe yerin susuzluğun
Kanatları yanan kuş

Ayrılmış
Akla kara
Dağlarda
Bir uykuya yapraklara

Yiten bir haber midir bilinmez
Toprakta gölgeler yiğini
Sanki bütün ölüler duyar
Tohumun yarıldığını

Yok
Akla kara
Dağlarda
Bakışları karanlıklara

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

KIRK YIL SÜREN BİR ŞİİR KAVGASI

Salih Zeki AKTAY

Bilindiği gibi, bir avuç Yunanlığın dünya ve zaman içindeki üstün varlığının tek sebebi, bunların yüksek bir medeniyet yaratmış olmasıdır. Bu bir avuç insan, yurtlarında büyük bir emniyet ve tam bir hürriyet hayatı içinde mesut yaşamışlar, insanlığa kaynak olan emsalsiz fikir ve sanat eserleri bırakmaya muvaffak olmuşlardır. Bu değerlere itibar etmeden yaşamak isteyen, yani gerçek bilgiye, hayatı güzelleştiren şaire, kafayı olgunlaşturan düşünceye, insanı munisletiren ahlâka, yükseltten yaratıcılığa yüz çeviren topluluklar zaman içinde bu ihmallerinin acısını çekmişlerdir. Tarih bunun hazır misalleriyle doludur. Sözünü ettigimiz eski Yunanlıarda ferdi ahlâkin gevşemesi, zayıflaması; insanların bir takım mânasız davranışlarla biribirlerine düşmeleri; gerçek değerlerden uzak kalmaları yüzünden çöküntülere rastlanır. Her safhası başka bir zenginlik gösteren Yunan edebiyatının İskenderiye devrinde tarihi ve sebebi iyice bilinmiyen, fakat dünya edebiyatı tarihlerinde üzerinde daima ehemmiyetle durulan bir kavgadan bahsetmek istiyoruz. Bu kavga, Kallimakhos (M. Ö. 310 - 240) ile Apollonios Rhodios (M. Ö. 295 - 215) arasında, aşağı yukarı Milattan iki büyük asır önce geçmiştir.

Kallimakhos, kudretli bir şair olduğu kadar geniş kültürlü, olgun bir insandı. Libya'nın Kureneehrinde, IV. yüzyılın sonlarında yüksek bir aileden doğmuştur. Babasının adı Battus, anasının ise Mesatma'dır. Çeşitli eserleriyle, bunlardaki kusur ve meziyetleriyle, İskenderiye mektebinin örnek bir şairidir. Elde kalan şiirlerine bakılacak olursa, Kallimakhos ne Homeros'un o ebedî destan-

larındaki zenginliğe, ne Pindaros'un *Odes*'lerindeki coşkuluğa, ne de o eşsiz Yunan tragedia şairlerinin eserlerindeki koro parçalarında eristikleri yüksekliğe kavuşamamışsa da, sağlam, ince zevki, kuvvetli seziş ve ifadesiyle gerçekten mümtaz bir sanat adamı olabilmiştir. Atina'da felsefe okuyup İskenderiye'ye döndükten sonra orada bir mektep açtı. Kısa zamanda şöhreti her yana yayıldı ve zamanının hükümdarı Ptolemaios Philadelphus'dan (M. Ö. 285 - 246) teveccüh ve iltifat gördü.

O sıralarda Zeus'u kutlamak için o meşhur "Hymn"'i yazdı. Bu ismarlama bir şiirdi, fakat onunla herkesin hayranlığını kazandı. İskenderiye Küütüphanesinin ilk kurucusu olan Zenodotos'un ölümü üzerine bu kütüphanenin başına geçti. Orada fikir ve edebiyat eserleriyle yakından meşgul olmaya ve şiir yazmaya devam etti. İşte bu devrede, kendi yetiştirmesi olan Apollonios Rhodios ile o meşhur münakaşa başladı. Apollonios eski kahramanlık destanlarını övüyor ve şiirde onların devamını istiyordu. Kallimakhos ise zamanın zevkine uyan küçük şiirleri tercih ediyordu. Bir edebî mektebin başı olan bu geniş bilgili şair, elbette ki, nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiğini tayin ve takdir edebildi. Hem Kallimakhos, yaratılış itibarıyle, herhangi bir örneği körü körüne taklit edecek bir insan da değildi. Geniş tecrübe, ince zevkiyle yeni ve orijinal olanı, daha doğrusu gerçek değeri ayırdedebildiği için daima: "başkalarının izinden gitmemelidir" der ve buna şu sözleri de eklerdi: "Eskimiş, bayat, beylik sözlerden; herkesin geçtiği yoldan gitmekten, içtiği çeşmeden içmekten nefret ederim. Umumi şeyle beni

tiksindirir". Onun bu fikirlerini ve şiir anlayışını birçokları benimsemişlerdir. Kallimakhos, bu kanaatleriyle, Hesiodos'u Homeros'a tercih ediyor gibi idi. Destan şairi Arkhilokhos'tan dudak bükerken bahsediyor, o cinsten başka şairlerle eğleniyor, Antimakhos'un gülünç taraflarını gösteriyordu. İncelikten mahrum, kaba ve uzun eserlere tahammül edilmez bir felaket gözüyle bakarak: "uzun bir eser bir kabustur" diyor ve "ummanlardan daha geniş nağmeler terennüm eden şairlerden hiç hoşlanmam" diye ilâve ediyodu. Kallimakhos; kısa, zamanın zevkine uygun, çok işlenmiş, üzerinde titizlikle durulmuş şiirler istiyor; onlarda geniş bir kültürün, tecrübeının izlerini, ruh zenginliğini arıyordu. Fakat bunu nasıl gerçekleştirebilecekti? Kendi eserlerinde şair bize çok değişik örnekler veriyor. Hepsinde de büyük bir sanat aşkı, gerçek bir samimilik, geniş ilhamının beslediği çok sesli, sağlam yapılı misralar var. En mühim eserlerinden biri olan *Aitia* (Meseleler) adlı dört bölüme ayrılmış kitabı konu bakımından birbirine yakın olan yazılarını bir araya toplar. Birinci bölüm umumi oyunları, ikincisi memleketlerin asıllarını, üçüncüüsü meşhur ihtiraları, dördüncüüsü de dinî âyinleri anlatır. Bunlar uzun nefesli, bol ilhamlı büyük şiirler olmamakla beraber, sanat ve hayal unsurları kuvvetli şirlerdir. Mitolojik efsaneler, masal kahramanlarının maceraları artık ölmüşti. Bunları ancak kendinden çok zaman sonra gelen Vergilius gibi büyük bir şair canlandıracılıdı. Nazım tekniğini bilmek, gerçek şiri yaratmak için yeter sayılamazdı. Onca Homeros'un destanları tek sesli, bitmeyen bir rapsodi; taklit bir hırsızlık; taklitçi de başkasının eserini adileştirerek tekrarlıyan biridir. Bu şekil, biteviye tekrarları ile, iptidailiğe eskimiştir. Bugünün şairi, her şyeden önce, nadir kelimele arıyan, yeni mazmunlarla güzel ifade şekilleri yaratan insandır. Ayak deği-

miş, yeni yollardan berrak, serin bir kaynağa giden, oradan gönüllere hayat getiren, yaşamak sevinci sindiren insan. Kallimakhos, sürde bir varlık göstermenin ancak bu yoldan mümkün olabileceğine inanmıştı.

Bu kavga, belki de, şairin kısa zamanda büyük şöhret kazanmasından çıkmıştır. Onun yolunda yürüyen Latin şairleri Kallimakhos'un eşrlerinde gerçek şairin bütün değerlerini, üstünlüklerini bulmuşlardır. Şair, ince bir sezişle, kitabıının önsözünde: "Bu nağmeleri benden sormayın; gök gürlemeleri benim değil, Jupiter'in" demişti. Daima taze kalan, ölmeyen mersiyeleriyle Ovidius'a, Propertius'a örnek olmuştur. Şurası da kayda değer ki, şair kendinden hiç bahsetmemiştir. Zarif şiirleri her yerde takdir edilir, dillerde dolaşır, Elegeia'larındaki başarısı anılır. Ovidius, haklı olarak, "Kallimakhos'un nazmi Ahilleus'un yiğitliğini terennüm etmek için yaratılmıştır" der. Onun "ilmî" denilebilecek eserleri çeşitli konularda yüzü aşar. Hepsinde de şiirlerindeki şekil ve muhteva zenginliğini, çeşitliliğini bulabiliriz. Bütün eserleri uzun asırlar boyunca örnek olmuş, pek çok okunmuştur. Bunun tek sırrı da samimiliğindedir.

Tragedia ve komediaları, Satirik dramaları, küçük lirik şiirleriyle küçük yiğitlik destanları, Elegeia'ları, hele yüzBILLAR boyunca süregelen Hymn'leri onu ölmeye eriştirmiştir. Şiir anlayışını belirtirken söylediğim gibi, uzun şiirlerden hiç hoşlanmadığı halde destan tarzında uzun denemelere girişmiş, hattâ, daha garibi, düşmanın kendisini bu sahada başarısız, kısır görmesine karşılık olmak üzere yepeni bir tarzda *Hekale* adlı büyük bir destana başlamış, yaridan çوغunu da yazmıştır. Bununla beraber, bu eseri başarılı sayılamaz. Onun üstünlüğü daha başka nevilerde kendini gösteriyordu. Ona Helikon dağının ince kızları Musa'lar göklerinden ses vermiş-

lerdi. Daha sağlığında Roma'nın büyük şairleri onu üstat edinmişler, Katullus şiirlerini çevirmiş, Ovidius onu örnek almış, Propertius, Philitas, Quintilianus Elegeia'larını ilk safaya geçirmiştir. Bununla beraber, hasmı da boş ve küçük bir şair değildi.

Garp edebiyatında en eski devirlerden beri lirik bir şiir nevi olan ve adına "Hymn" denilen küçük manzume şeklini (bizde "ilâhi" kelimesiyle karşılanabilir) Kallimakhos tam mânasiyle kendine mal etmiştir. Uzun nefesli, gür ilhamlı bir şair olmadığı için bu tarzı iyice benimsemiştir. Büyük manzum şekillere, devri geçmiştir diye, itibar etmiyordu. Şiirlerini hep siyasi maksatlarla ve hayatla ilgili olarak yazıyordu. Bunların çoğunda ya kendisini koruyan hükümdarı övüyor, yahut da düşmanlarını, kendisini çeken miyeni hırpalıyor. Yani şiir yazmasında esas — bizim kasideci şairler gibi — menfaat ve ikbaldi; ilham değildi. İlhamı da beklediği yoktu. Kudretli şahsiyeti ilhama da, sanata da hâkimdi. Mitolojya efsanelerinden işine gelenleri, maksadına yarayanları alır, onları sana- tiyle işlerdi. Dinî inanışı zayıf olduğundan o masalları keyfince kullanmakan çekinmezdi. Zeus'a tahsis ettiği ilâhîde hâmisi hükümdar Ptolemaios Philadelphus'u över. Onu göklerin sahibi ve hâkimi olan o kudretli ilâha benzetir. II. Ptolemaios dört kardeşini öldürmüştü. Sair Kallimakhos, Zeus'un akıllı, tedbirli, kudretli olduğunu, göklerin sultanlığını ele geçirerek ilham için uzun mücadelelere giriştiğini, sonunda düşmanlarını yere sererek istediğini elde ettiğini anlatarak

hükümdarı kanlı mücadeledeinde haklı gösterir, kuvvetini, zaferlerini alkışlar. Philadelphus ilk karısını, Lusimakhos'un kızı Arsinoe'yi bırakır ve sürgüne göndererek aynı adı taşıyan kendi öz kız kardeşiyle evlenir. Yunanlıkların kanun ve geleneklerine uymayan bu korkunç hareket herkeste tiksinti uyandırmıştı. Şair Satades zehir gibi bir hiciv yazarak bu çirkin hareketi tezyif eder. Bunu haber alan hükümdar da şairin öldürülmesi emrini verir. Satades, Kaunos'a kaçar, fakat orada öldürülür. O sıralarda dalkavuklukta bir çok şairlerden geri kalmayan ünlü Theokritos da bir Hymn yazıp bu evlenmeyi alkışlar. "Bu çok asıl ruhlu insanı sarayında kolları arasına alacak bundan daha asıl hiç bir başka kadın yoktur. Hükümdar, kardeşi ve eşi olarak onun kalbinde yaşayacaktır" der. Bu yetmiyormuş gibi, Olympos'un büyük Tanrılarının kız kardeşi Rhea ile evlenip çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak yeni evlileri kutlar, şiirini bitirir.

Kallimakhos'un Delas için yazdığı kaside de aynı mahiyet ve değerdedir. Bugün ancak altı ilâhisiyle tanıyalabildiğimiz bu şair, İskenderiye'de devrinde gözde bir sanatkâr, üstelik iyi şairler yazdığı için, çok tutulmuş, şöhreti çok yayılmış ve bir çok büyük Lâtin şairlerine örnek olmuştur. Bir de dalkavuklukla hülâl ettiği sarayın kuvvetiyle hasımlarını yenmiş, rakiplerini susturmuş, kovdurmış, boğdurmış ve ortada yalnız kendisi kalmış olduğundan devrinin edebiyatı onunla görünür. Ama zamana dayanabilen eserleri pek azdır.

BİR ÖĞLE VAKTİ

Selâhattin BATU

Herkes yazın sıcakından yakınır durur; bense, bilmiyorum niçin, en sıcak günleri bile severim. Hele uzun, pırıl pırıl kışlardan sonra, baharı bir kenara itivererek birdenbire çıkışgelen Ankara yazlarına doyamam. Öğle üzerleri her şey susunca, her yerde onun şölenleri başlar. Bolluk gibi, sağlık gibi bir gün ışığı, aydınlichkeit taraçaları yıkarak kapılardan, pencerelerden dolar. Bu ışık, bayram sevinci gibi, şehvet gibi, aşk gibidir; canlı cansız ayırmayan, kayayı, ağacı sarmalıyan, şu iyi bu kötü demeden herkesi bağırına basan aşk gibi.

Sessiz öğle vakitleri bir denizin içi gibidir. İnsanı yumuşak dalgalarında taşırı. Yosunlu, yarı aydınlichkeit düşler içinde gibi, bu denizin en derin bölgelerinde dolasıır insan. Susar, soluk alamadan, içine sindire sindire düşünür. "En gerçek hayat, düşünerek yaşanan „hayattır" demiş Plotinus. Ben de: "İlk yaratılan canlı, mutlaka bir düşüncedir" diyorum. Belki yaradan da odur ya; önce kendini doğurmış, biçimlemiş; sonra her şey ondan türemiştir. Ama mutlaka böyle bir öğle saatinde doğmuşlardır. Çünkü su, ısı, ışık bu saatlerde bir araya gelir. Canınınoluştugu saatler, bir çoklarının sandığı gibi, gece yahut karanlık değil, ışığın bardaktan boşanırcasına yağdığı, suyun topraktan tüttüğü, isının dalga dalga kabardığı böyle bir öğle vakti olmalıdır.

İste Seyitgazi tepeleri sisler içinde; Konya'ya doğru uzanan ihtiyar tepeler birer adaya benzemiş. Ama bu sis ıslak bulutların tozuması değil, kuzey memleketlerinde hevenk hevenk havada salanan, vadilere doğru sarkan, çam ormanlarının köklerini yıkaya yıkaya akan pırıl pırıl dere sularında pamuk yiğinları

gibi yüzen sis değil. Yanmış toprağın soluğu; boğum boğum, düğüm düğüm bağ kütüklerinin son nefesi, yaprağın, yesilin bir avuç duman gibi göge savrulması...

Hani Alplerin çam kokularına karışan bir ot kokusu vardır; baharlı, itirli, keskin bir kokudur bu, insan ıslak, yem yeşil yaprakların bu kuru, yakıcı kokuyu nasıl verdiğine şaşar. İşte bozkırın öğle saatlerinde böylesine bir kokunun ilk meltemleri esmeye başlar. Ama çok daha tatlı, derinliğine, ta içe işleyen, insanı ruhundan sarhoş eden bir kokudur. Bilinmeyen bir ülkedeki buhurdanlardan tüter sanki. Kırmızısı daha belirmeden soluveren o gelincikler, papatyaların görevindeki bal damları, baharın bir solukta hepsi birden çiçeklenen bozkır bitkilerinin o zengin, eşsiz neşeleri, gevenler arasında göze görünmeden öbeklenen adsız çiçekler, o çeşit çeşit tohumların içi balsamlarla, lezzetlerle dolu kâsecikler şimdi bir anda tutuşmuş, bu kokuyu düzüp koşmuştur. Öğle saatlarını akşamalaşyan ikindi vakitlerinde bu koku daha belirir. Hele gün batıp da her şey susunca bozkırda yalnız o konuşur. Nerede serinlediği bilinmeyen hafif, tüy gibi bir meltem, en ince örgülerine kadar bu kokuya dolmuştur. Ama nasıl tatlıdır! İnsanı nasıl sarhoş eder! Gene de ne kadar incedir! hafiftir! Ne Kurtuba bahçelerinin mavi yaseminleri, ne Bursa'nın mis kokulu gülleri, ne Boğaziçi'nin o salkımları, zakkumları, şebboyları, ne de *Mesnevî*'deki ağustos gülleri bu kokuyu vermez. Çünkü hepsinde bir imbikten çekilmişlik, bir keskinlik, bir koyuluk vardır. Çünkü bir tek kokudur hepsi, insanı doyuran, hattâ çabucak biktiran, elle tutulacak kadar maddeleşmiş, genzi

yakan bir kokudur. Halbuki Ankara'nın ıtrırlı melemlerinde bu ağırlıkların hiç biri yok. Kanathlı, ruh gibi bir soluk, gereksizin her çeşidinden, bütün kabaklılardan, ağırlıklardan arınmış, havasında bir tek bulut dolaşmayan bozkırın işığında durulmuş, süzülmüş, incelmiş. Ama gene de insanı doyurur, kandırır. Çünkü düşünebileceğimiz bütün kokularım hep sidir, özürdür, arısıdır.

İnsan bu öğle sessizliğinde ne kadar uyanık! Sahil şehrlerindeki o uykulu hâl, o bezginlik çokmez üstümüze. Bir ağaç altına uzansak bile uzakları seyrederiz; böcek viziltilerini, yaprak hisrtitlerini dinleriz. Düşünürüz, hayal ederiz, yani yaşarız. Kişinin böyle bir hoşluk ânında çevresinden kopması ne güzeldir! Denizde yüzmek gibi bir şey. Böcekleri duyarız da artık insan duymayız. O bencil, o budala, o kendini beğenmiş yokslugunu mutturuz. Her şey konuşur da insan susar. Önümüzde hiç görmediğimiz bahçeler belirir, salkımlar, dallar, ağaçlar çiçeklenir. İç içe, filiz filiz, tomurcuk tomurcuk renkler fışkırır. Ama şükür ki

insan yoktur. Yahut o da bir düşündeden ibaret; arsız bir çırpmış, bir ihtiwası değildir. İffettir, aşktır, sevgidir yalnız.

Bu uyanıklık hali sürüp gitse, der insan. Oyalanmalar, aldanmalar gene başlamasa! Hattâ yaratış dursa, ellişimiz artık kimildamasa. Eşyadan, aldanışlardan kurtulduğumuz bir âna uyanmak ne güzel! Süresiz, bütün ölümsüzlüğün, sonsuzluğun doğruca kendi olan bir ân, ancak böyle olabilir. Pırıl pırıl, hafif, mekâni kaplıyan bir ışiktır bu. Etrafta tek karanlık nokta yok. Bir kanat sesi bile yok. Bir kipirdanış, bir el açış yok. Uçuşlar bile durmuş. Arzu, ben, sen, dün, bugün, yarın kalmamış. Hayaller tükenmiş, umutlar gerçek olmuş. Kaynak gibi, pinarlar gibi bir duruluk, her şey onda ve hiç bir şey olmamış... Kurtuluş mutlaka böyle bir öğle saatinde gizlidir, bana öyle geliyor. Ankara'nın sıcakları deyip geçmeyin, her yaz bu iklimi yermeyin durmadan, insan belki en büyük duyguyu onun bir köşeciğinde, bir yaz öğlesinde tadabilir.

BÜYÜLU RESİMLER

Malik AKSEL

Sadece eskiden değil, bugün bile bir bir güzelden söz edildiği zaman "tasvir gibi" kelimesini söylemek âdet haline gelmiştir. Bu söz, konuşma arasında olduğu kadar halk masallarında, hikâyelerinde de sık sık geçer. Resim denilince her şeyden önce bir güzellik örneği akla gelir. Bunun içindir ki eski masallarda resimler bizim bugün gördüğümüz şekillerden anladığımız manalardan pek uzaktırlar. Daha doğrusu resmin bir dış yüzünün, bir de iç yüzünün manası vardır. Bu bazan bir tilism, bir sihir yerine geçer, esrarlı bir hüviyete bürünür, âşikin aklını başından alır. Bir büyü tesirini gösterir. Kara sevdalara düşürür. Diyar diyar gezdirir. Devlerle, ifritlerle boğuşturur. Vahşi hayvanlarla arkadaşlık ettirir.

Masalların çoğunuñ dokunuşu budur. Resim yüzünden tabiat-üstü bir çok olaylarla karşılaşılır, âşikin etrafını cadılar, sihirbazlar, hamam anaları, çarşamba karıları sarmıştır. Bunlar türlü kılıklarda acüze kadınlardır. Ayrıca haramiler, bezirgânlar da âşiki ugraştırırlar. Nasıl ki Cennete gitmek için Sırat köprüsünden geçmek lazımsa, sevgiliye kavuþmak için de bütün bu engelleri aşmak lazımdır. Masallarda resimler canlı imiş gibi bir şeýler söyler, kutsal özellikler taşırlar.

Yüzyıllarca insanlar gölgeyi göremedikleri, uzağı yakını ayıramadıkları halde, bunlarda ne tabiat-üstü şeýler görülmüşlerdir! Buradaki güzeller nasıldırlar? Açık mı, kapalı midirlar? Âşiklardan başka bunları gören var mı? Nerededirler? Bunlar bilinmez. Yalnız bilinen bir şeý varsa bunların sevgililerin gönlünde yer etmesidir. Onları gezdirmesi, Kaf

dağına ulaştırip Kırklâra karıştırması, ermişlik katına yüceltesi. Eski Türk masallarında, *Bay Böyrek*'de böyle oylar vardır. Hattâ babasından sonra oðlu da aynı resme âşık olur. Köroðlu, Nuni hanîma tutulur. Akı başından gider, sefere çkar ki bunlar sıralanmakla bitez. Âşıkta da görülmemiþ bir kuvvet vardır. Bazan binlerce insanı bir hamlede yere serer. Bazan bir dudağı yerde, bir dudağı gökte devlerle başa çıkar. Bunnardan biri de *Vâmik ile Azrâ*dır. Hoca Beþir adında bir nakkaþ zamanın padiþahına bir resim gösterir. Padiþah buna âşık olur. Nihayet evlenir. Vâmik adında bir çocukları dünyaya gelir. O sırada Gazvin padiþahının kızı Azrâ, Vâmik'in güzelliğini iþiterek resmini gösterir. Te-sadüfen Azrâ'nın da resmini gören Vâmik da bu kiza âşık olur. İki taraf, resimleriyle birbirinin meftun ve hayranıdır. Vâmik eline demir bir asâ, ayaðına demir bir çarık alarak Behmen'le beraber diyar diyar gezer. Kaf daðının ardında peri padiþahi ile arkadaşlık eder. Bir ara periler padiþahi âşikları birlestirir. Fakat Mizban adında bir padiþahın bu kızın resmini görerek buna âşık olması, düzene girmiþ olan işleri allak bullak eder. Bundan sonra masal içinde masallar geçer. Neticede bu resimler âşikların başlarına birçok işler açarlar...

Gülli Han ile Melikşah hikâyelerinde de resim büyük bir önem kazanır. Bir derviþ, Melikşah uyurken, bir elinde bir resim, bir elinde bir bâde içinde aşk şarabı ile Gülli Hana görünür. "Senin nasibin budur" deyip resmi gösterir ve bâdeyi verir. Çok geçmeden oðlan kendine bir saz yaptırap beyitler söylemeye baþlar. Burada da birçok maceralar bu resim etrafında döner dolaþır.

Gene resim ile başlıyan güzel masallardan biri de *Seyfülmülük*'dür. Bu masalda bütün olaylar bir resme dayanır. Şöyle ki: günlerden bırgün Seyfülmülük, Sait ile bir odada yatarlarken Seyfülmülük birdenbire uyanır. Başı ucunda bir bohça görür. Bu bohça Süleyman peygamberin babasına hediyesidir. Eline bir mum alarak halvethanesine çekilir. Usulca bunu açar. Altundan yapılmış bir bürgü içinde hasnâ, müstesnâ, mahbube-i cihân güzellikte Yusuf Kenan (!) bir kız sureti görünce bin canla "Âh minel-âşk!" diyerek sırtüstü düşüp bayılır. Bir müddet sonra akı başına geldikte sureti alıp bağına basar, zar zar ağlayıp konuşmaya başlar: "Ey kamer yüzlü, nerkis gözlü, kalem kaşlı dilber! Sen hangi dağın gülü, hangi bağın sümbüllüsün ki benim kalbimi aşk ateşine saldın!" deyip feryat, figan ederek eline sazını alır. Veyzin oğlu Siad'e: "Ey benim kardeşim! Zârimi sakla, bilmesinler; sureti sevmiş deyû gülmesinler; deidim tazeleyip yüreğim bilmesinler; teselli vermeğe bir kâmil olaydı" der. Resimden başını kaldırır. Bir ara, yine sözüne devam eder: "Ben hâlimi sana söylesem, ellere söylersin. Bu sureti görseler dünyada âşık olmadık kimseler kalmaz. Fakat şimdî ne oldu ise bana oldu!" diyerek resmi Said'e gösterir. Bu resim Bedî-ül Cemâl denilen Şehbal perinin kızı idi. "İbrani denilen yerde bulunur" diye resmin arkasına yazılmıştı. O zaman Said anladı ki bu peri padişahının kızı imiş: "Kardeşim dedi, periler Âdem oğulları ile barışık degillerdir. Nâ olur, sen bu sevdâdan vazgeç, aklını başına devşir" deyince Seyfülmülük: "Derdim bir iken bin ettin. Ben sandım ki bu suretin adı var, cism ve canı yok, meğer bunun danam ve şanı varmış. Ey benim cânimın kararı, ömrümün baharı Bedî-ül Cemâl! Ben canımdan ayrılmam ama cânânum olan senden ayrılmam!" deyû âh-ü zâr eyler. Hekimlerden Lokman Hekim gelir.

"Ben her derdin devâsını bilirim. Lâkin aşk derdinin devâsını bilmem, bu aşk iksiri içmiştir. Buna ilâç kâr etmez..." deyince padişahı bir merak salar. Nasihatler para etmez. Seyfülmülük, Saidle bu peri kızının yoluna düşerler. İnsan kudretinin üstünde işler görürler. Âşkı hiç bir şey yolundan koymaz. Bazan gözünden kırk çeşme misali yaşlar akar, bazan boynuna deli zinciri takar, dağ başlarını kendine mesken yapar. Fakat yine de bir zarre sedakârlık etmez.

Resim yoluyla âşık olma işi bir bakıma göre putperest inanışların müslüman kılığına girmiş bir şeklidir. Bu konu, bazı tahminlere göre, Mısır'a, Mezopotamya'ya kadar uzanır. Çünkü suret görüp, aşk şarabı içerek, saz çalarak diyar diyar dolaşmak müslüman telâkkisine, inanışına uygun değildir. Burada iesim, resim olmaktan çok bir tapinaktır. Daha doğrusu puttan başka bir tesir bırakmamaktadır. Bu cezbeyi dünyevî güzelliklerden ziyade muhakkak ki sihîli güzellikler verebilir.

Elif ile Mahmut hikâyesi de bu zincirin halkasıdır. Buhara padişahının oğlu Mahmut, günün birinde, ava giderken yolunu şaşırır. Bir mağarada bir resim görür. Derhal aşk şarabı içerek vücudunu ekmekçi firını gibi yanmağa başlar. Nihayet bu kızın Hutem diyarında bir peri padişahının kızı olduğunu anlar. Resmi alır, atına biner. "Neredesin, ey Hutem diyarı?" diye âvaz ederek yola çıkar. Yolda bir saraya rastlar. Burada bir Arap nikabdar vardı ki, kim buradan geçerse onu bir gürzle yere sererdi. Mahmud, korkmadan, bunun karşısına çıkar: "Hamle et, yâ lâin!" diyerek nâra atar. Arabî nihayet yere yıkar. Hançeriyle yüzünden örtüyü çıkarır. Bir de ne görünsün! ayın ondördü gibi bir kız değil mi! Kız da: "Aman arşlanım, bana kıyma! Bundan sonra ben senin câriyemin" der. "Beni kimse şimdîye kadar alt etmedi. Kim alt ederse Allah'ın emriyle ona va-

ririm diye yemin ettim. Sen benim ayaklımsın” der. Mahmud da sevgilisinin resmini gösterir, ona vurgun olduğunu söyler. Nihayet aşık, birçok engellerden sonra, Elif'i bulur. Balkonda oturup sulu sulu şeftaliler yerler, çekirdeklerini de düşmanların gözlerine atarlar.

Ferhat ile Şirin hikâyesi de baştanbaşa resimle geçer. Ferhat aynı zamanda ressamdır. Şirin'in mağaraya resmini yapar. Köşkler meydana getirir. Bunları resimlerle süsler. Şirin de gergefine türlü türlü resimler nakşeder. Arusek gergefe nansuk tülbendi çekip lehek kilaptan ve türlü elvan ipliklerle güzel bir köşk resmi yapar vebabasından bu köşk resminde bir köşk ister.

Yine resim hikâyeleri, *Kanrilül Kelem'*da olduğu gibi, *Binbir gündüz* hikâyelerinde de geçmektedir.

İkinci Mahmud devrinin bazı hikâyelerinde de resim konuları vardır. Çavuşzâde'nin resmi de bu aradadır. Çavuşzâde der ki: “Ben hakikaten bu kadar güzelsem tahammül olunmaz doğrusu. Aferin, yine sen sabırlı imişsin, diyerek resmin arkasını çevirir. Bir de ne görsün! güzel bir kız resmi. Hemen buna aşık olur. Kızı da erkeğin resmini gösterirler. İki taraf deli divaneye döner.”

Eski halk ve meddah hikâyelerinden *Saka Güzeli* de aynı şekilde resimle ilgili bir hikâyedir. Burada bir hükümdarın kızı ile vezirin kızının biribirlerini nasıl kiskandıklarını görürüz. Bir gün Saka Güzeli, vezirin kızına aşık olunca, hükümdarın kızı da vezirin kızının kanını içmeyince hastalığının geçmiyeceğini söyler. Vezir korkudan kızını bir sandığa kor, onu satar. Tesadüfen Saka Güzeli

onu almış bulunur. Sonunda bununla evlenir. Kız birgün anasına gitmek ister. Fakat dedikodular yayıldığından kız bir nehre kendini atar. Çok geçmeden balıkçılara bunu ağ ile tutarlar. Kız bunlardan da kurtulur. Bir çeşme başında bir şehzadeye rastlar. Macerasını ona anlatır. Bu çeşmeye resmini yaptırm. Nihayet resim bitince Saka Güzeli bunu görür. Düşer bayılır... Nihayet iki genç biribirlerine tekrar kavuşurlar.

Sefâ ile Cefâ da bu çeşidin bir başka dahıdır. Hikâye şöyle özetlenebilir: Horasan'da bir hükümdarın hiç evlâdi olmaz. Bu hükümdar yanına laşasını alıp yola çıkar. Çeşme kenarında bir dervîş görür. Dervîş: “Selâmün aleyküm, ey hükümdar!” deyince bu da: “Sen benim hükümdar olduğumu anladın. Muradım nedir, onu da bileceksin...” diye cevap verir. Nihayet ikisinin de birer oğulları dünyaya gelir. Bir zaman sonra dervîş Cefâ'ya bir resim gösterir. Bu, Yemen padişahının kızının resmidir. Sefâ da bunu Cefâ'ya anlatır. Birlikte yola çıkarlar. Nihayet kadın kiyafetine girip kızın evine dalarlar. Halbuki bu kız, Hind hükümdarı ile ertesi gün evlenecek. Burada kız erkek, erkek ise kız kiyafetine girer. Türlü hiyleler, oyunlar oynanır. Nihayet bu iki aşık, biri Hind, öteki de Yemen hükümdarının kızlarıyle evlenirler.

Hikâyelerde resim, bizim bildiğimiz resimden başka özellikler taşır. İnsanı çileden, zivanadan çıkaran bu resimler, resim olmaktan çok, korkunç bir tilslim, bir büyündür. Bunu gören kimse, ne başka birini görebilir, ne de sevebilir. Hattâ bu resimlerdeki dilberler uğruna hayatını bile hiçe sayar...

Doğumunun 90. yıldönümü münasebetiyle :

HEINRICH WÖLFFLIN (1864—1945)



Plâstik sanatlara karşı ilgi duyulmaya başlandığından beri sanat eserine nasıl yaklaşılır meselesi üzerinde tartışmalar bitip tükenmek bilmemiş, bu konu üzerinde yazılan yazıların da sonu gelmemiştir. İlk zamanlarda estetik bir yana bırakılarak eserin konusu yahut da zaman durumunun tasviri ile yetiniliyordu. Bir müddet, sanat eserlerine muhtelif sanatkârların iç hayatları diye bakıldı, sanatkârlara da, zaman durumlarının, millî özelliklerinin yaratıcısı denildi ve sanat herkese, sanki şahıs ile, zaman ile aradaki münasebet imiş gibi geldi. Bu suretle her türlü değer ölçüsü kayboldu; ikinci derecedeki münasebetler başa geçti; zaman değişiminin iç kanunlarını veren asıl sanat muhtevası inkâr edildi. Son zamanlarda ise gene estetik gözönünde tutularak daha başka yollar, eserin kendisini aydınlatacak yeni kavramlar arandı. *Gesinnung* (anlayış), *Schönheit* (güzellik), *Bildform* (iç şekil) gibi kavramlar geniş yollar açtı ve sanat tarihi her şyeden önce şekil meseleleri üzerinde düşünmeli dendi. Şekil; sanatta ifade tarzı, üslûp olduğuna göre, sanat tarihçisinin vazifesi de her şyeden önce şahsi üslûp ile zaman üslûbunu tesbit etmek ve sonra bunları biribirleriyle kıyaslamak, her birinin özelliklerini değerlendirmek oldu. İşte Wölfflin,

Melâhat ÖZGÜ

açılan bu ilim çığının başında göründü.

Heinrich Wölfflin, 21 Haziran 1861 tarihinde İsviçre'de, Zürih kantonu içinde Winterthur şehrinde doğdu. Babası tanınmış klâsik filologlarından Eduard Wölfflin'dir. Heinrich, tahsilini Basel'de kültür ve sanat tarihi Profesörü Jacob Burckhart'ın yanında yaptı ve akademik karyere girdi. Profesörlüğe yükseltildikten sonra da 1893'de Basel'de Burckhardt'ın yerine geçti. 1901'de Münih, 1924'de Zürih Üniversitelerinin sanat tarihi kürsülerini idare etti. 1934 yılında da "Honorary Professor" payesini aldı. 81 yaşında, 19 Haziran 1945'de, Zürih'de öldü.

Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (Mimarinin psikolojisine giriş) adını taşıyan ilk eseri 1886'da çıktı. Burada Wölfflin, üslûp kavramını psikoloji alanında derinleştirerek inceleme şe giriştî. Üslûbu *Linear* (çizgi) ve *malerisch* (renk) gibi biribirine zıt çift kavramlarla aydınlatmağa çalıştı. Bunu da *Renaissance* ile *Barock* sanatını karşılaştırmak suretiyle elde etti ve Burckhardt gibi yalnız Renaissance sanatını değerlendirmedî, aynı zamanda Barock sanatının da hakkını verdi: *Barock sanatı, klâsik sanatın ne bir batış, ne de bir yükselişidir. Barock sanatı bambaşa kendine has bir sanattır.* Bu sonucu Wölfflin, 1888'de *Renaissance und Barock* adını verdiği eserinde yayınladı.

Sanat tarihi, eğer sadece kültür tarihinin eserlerini teşhir edecek değilse, çizgi, renk, ışık ve gölge oyunlarını, perspektif ile mekân tasvirlerini hep bir arada gösterecek ve her birinin nasıl gelişliğini araştıracaktır. Wölfflin'in 1899 da çîkarlığı *Die Klassische Kunst* (Klâ-

sik Sanat) adlı eseri, İtalyan Renaissance'ına bu zaviyeden bir girişit. Hemiz biliyor ki *klasik* kelimesinin soğuk bir mânası vardır. *Klasik* dendi mi, her türlü renkli, canlı şeylelerden uzaklaşır, kendimizi donuk insanların bulunduğu bir âlemdede, bir sürü şemalar içerisinde buluruz. Bunun için de *klasik sanat* tâbiri umumiyetle geçmiş, eski, ölü bir sanat diye kabul edilir ve bu sanata, hayatın değil de akademilerin eseri, belli öğretülerin mahsülü diye bakılır; çünkü bu sanat, örneklerini eski antik çağdan almıştır. Wölfflin işte bu eserinde bu düşünceyi tamamiyle çürütmeye çalıştı. İtalyan Renaissance'ının hiç de yabancı bir sanatın, antik devrin örneklerini taklit etmediğini, aksine *Quattrocento* devrinin tabii bir devamı ve İtalyan milletinin serbest bir alanda tamamiyle serbest bir yaratıcılığı olduğunu gördü ve göstermege çalıştı: *Italyada yüksek Renaissance sanatı, İtalyan sanatıdır. Gerçeki idealleştirmesi de sadece İtalyan gerçeğinin artmasındandır.*

1905'de yayınladığı *Die Kunst Albrecht Dürers* (Albrecht Dürer'in Sanatı) adlı monografisi de Wölfflin, gene aynı görüşle yazdı. Burada da gene büyük Alman ressaminin özelliğini belirtmeye, onun millî çizgilerini göstermege çalıştı.

Fakat bütün bu tatkilerde Wölfflin, ferdi ve millî özelliklerini aşip umumi üslûp değişimelerini gösterecek bir sanat tarihi fikri üzerinde duruyordu. İlk defa olarak da bu fikrini 1912'de, Berlin'de, Prusya İlimler Akademisinin bir toplantısında ortaya koydu. XVI. yüzyılın klasik plastik sanatları işleniş tarzlarında XVII. yüzyılın plâstik sanatlarından ancak görüş şekilleriyle, gözün dünyayı görme şekilleriyle ayrılır, dedi. Bunun için de zamanın ifade değerleri üzerinde konuşulmadan önce "optik" temelin tesbit edilmesi gerektiğini ileri sürdürdü. Bunun da ancak biribirine zıt beş çift kavramla kurulabileceğini gösterdi. Bunlar:

1 — *Das Lineare und das Malerische* (Çizgi ve Renk), 2 — *Flache und Tiefe* (Satılık ve Derinlik), — *Geschlossene und offene Form* (Kapalı ve açık şekil), 4 — *Vielheit und Einheit* (Çokluk ve birlik), 5 — *Klarheit und Unklarheit* (Vuzuuh ve vuzuhsuzluk). Bu görme şekilleri sadece dış şekil için değil, tasavvur edilen muhteva için de mühiimdi. Bu sebepten de görme kavramlarının tarihi, aynı zamanda mânevi hayatın tarihi olacaktı.

1915'de *Kunstgeschichtliche Grundbegriffe* (Sanat tarihinin temel kavramları) adlı eserinde Wölfflin bu fikrini etrafında aydınlatarak gerçekleştirdi:

Görme şekilleri, insanlar ve devirler kadar çeşitlidir. Başlangıçta olduğu gibi son devirlerde de hep başka başkadar: bütün canlı varlıklar gibi bu şekiller de gelişir. Her kültür merhalesinde kişi başka türlü görür. Sanat tarihçisinin bu merhaleleri gözönünde bulundurması lazımdır. Eski, "henüz olgunlaşmamış" görme tarzları olduğu gibi, son devirlerin "yüksek" görme tarzlarından da daima söz edilmektedir. Arkaik Yunan sanatından, Gotik büyük yapıların heykelli kapılarından bugün yapılmış gibi konuşamayız. Onları bugünkü görüşümüze de aydınlatamayız. Bu eserler, üzerinde nasıl tefsir yapıyor? diye sorup onların ifade tarzlarını bu soruya göre tayin etmemeliyiz. Tarihçi daima, bir devrin şekil imkânlarını araştıracak, bu imkânlar ne idi? diye soracaktır. O zaman ancak o,ambaşa bir tahlil ve tefsir yoluna girer:

Bir sanatkârin, umumi, kanuni olanı ön plâna getirmesi ne kadar tabii ise, bir tarihçinin de içinde sanatın belirdiği şekil tarzları ile ilgilenmesi o kadar tabidir... Her sanatkâr, bağlı bulunduğu muayyen "görme" imkânları öündedir. Görmenin de aslında bir tarihi vardır ve bu "görme merhalelerini" keşfetmek bir sanat tarihçisinin başta gelen vazifesidir.

Görme tarzlarının gelişme yolu eser-

lerle görünür bir halde verilmiş bulunuyor. Yaşanan tarihin olaylarında ancak kopuk çizgiler, duraklamalar ve başka şekil almalar vardır. Bunun için Wölfflin'in bu eserinde, tarihten bir parça değil, ancak görme tarzlarını belirten eserlerle tarihi gelişmeleri, umumi tipleri esaslı bir şekilde tespit edebilecek ölçüler buluyoruz. Bir üslûp şeklinden öteki üslûp şekline götürün görüş farının, biribirine tamamıyla zıt olan çift kavramlarla ayrıldığını görüyoruz:

Çizgiden renge, satıhtan derinliğe, çeşitlilikten birlige ve konunun mutlak açıklığından izafî açılığına götüren gelişmede bu değişimeler bir keyfiyet farından değil, dünyaya karşı alınan dûrumdan ileri geldiği söyleniyor. Aynı zamanda da bu değişimden bir daha tekrarlanmayacağı tabii bir mantık olduğu ileri sürülmüyor.

Muhtelif milletlerde şekil duygusunun başka başka olduğunu da Wölfflin 1931'de *Italien und das deutsche Formgefühl* (İtalya ve Almanların şekil duygusu) adlı eserinde açıkladı. 1933'de *Eine Revision* başlığı altında sanat tarihi alanında araştırmalarını tekrar gözden geçirme mahiyetinde bir yazısı evvelâ "Logos" adını taşıyan dergide çıktı. Şekil gelişmesinin son esaslarını da 1940'da *Gedanken zur Kunstgeschichte* (Sanat tarihi hakkında düşünceler) adlı eserinde aydınlattı.

Bunlardan başka Wölfflin'in daha iki yazısını unutmamak gereklidir. Biri 1918'de *Die Bamberger Apokalypse* (Bamberg Kütüphanesindeki İncil'in bir kısmı olan havariyundan Johannes'e nâzil olmuş vahileri tasvir eden resimler hakkında) yazdığı bir yazı ile, 1936'da, Basel Sanat Müzesinin açılma töreni için çıkarılan derginin fevkâlâde nüshasına alınan *Der klassische Böcklin* (Klasik Böcklin) adlı yazısıdır. Böcklin'in, Homeros'un destanındaki efsaneden aldığı ilhamla yaptığı *Odysseus ile Kalypto* adlı tablosu üzerinde düşündüklerini verir.

Daha bazı yazıları da ölümünden sonra *Kleine Schriften* (Küçük yazılar) adı altında 1947'de J. Gantner tarafından çıkarıldı.

Wölfflin bu yazılarıyla, yazılarında açıkladığı fikir ve düşünceleriyle, görüş ve buluşlarıyla yalnız sanat tarihi alanında değil, başka alanlarda da tesirini gösterdi. Kavramları, plâstik sanatların hasseleriyle elde edilmiş olduğundan aydınlatıcı ve inandırıcıdır: bunun için de işte başka alanlarda, bilhassa edebiyat tarihi araştırmalarında tatbikे çalışmaktadır. Edebiyat tarihi araştırmalarında, Wölfflin'in kavramları yepyeni ufuklar açtı. Eserlerinin durmadan baskılıları arttı ve gerek Fransızca'ya, gerekse İngilizce'ye tercüme edildi.

Eğitim Konuları :

KİMİN İÇİN...

İsmet KÜR

Okullarımızda yillardan beri müsamereler, konserler, defileler, spor gösterileri hazırlanır. Bir ders yılının başarılı sayılabilmesi için bu çeşit faaliyetlere sık sık sahne olmuş olması icabeder...

Fakat bu sosyal çalışmaların gayesi nedir?... Bütün bunlar kimin için yapılır?.. İşte iki soru ki, birdenbire insana pek aşıklar cevapları olduğu için sorulmağa bile demez görünür. Elbette bu çalışmaların gayesi -kısaca- çocukların, derslerinin dışında faal kılmak, onların zevklerini inceltmek, görgülerini, buluş, tenkit kabiliyetlerini artırmaktır... Ve elbette bunlar, çocukların için yapılır... Fakat ben bildim bileyi — talebeliğim ve on beş senelik öğretmenliğim sırasında bu faaliyetler daima anne ve babalar için yapılmıştır.

Bir okul müsamere veya konser hazırlar. Kendi talebelerine programın bir kısmını veya tamamını söyle bir prova mahiyetinde gösterir; hattâ bazan bunu da yapmaz. Ankara'da ve son günlerde müsameresinde öğrencilerini haberدار dahi etmemiş okul veya okullar bulunduğu söylemek, benim için öğretmen ve ana olarak, acı bir gerçekin ifadesi olacaktır. Bu gösterilerde hâkim olan hava ekseriya şudur: "Temsil bugün talebelere verilecek; dekor olmasa da olur.." Öteki itiraz eder: "Olma, bu umumî bir prova demektir; dekorlu olması şarttır." Yahut: "Koroları öğrencilere dinletmesek de olur; piyesi görmeleri kâfi" "Haklısn; fakat programı dakikalamak mevzuu var. Fazla uzun bir müsamere velileri sıkar."

Muhterem meslektaşlarım eğer hafızalarını, samimi olarak yoklarsa, meslek hayatlarında bu çeşit konuşmaları sık sık dinlediklerini hatırlayacaklardır.

Fakat bu nekadar yanlış bir zihniyettir... Bu zihniyetin ışıklandırdığı okullarımızda yetişen geneliği, iş adamlarını, aile reislerini kinamağa nasil gönülmüş razi olur?...

Konser veya müsamere hazırlandıktan ve okulun kendi öğrencilerine söyle bir gösterildikten sonra davetiyevelilere gider. Hiç bir okul da bu çalışmalarımı diğer okulların öğrencilerine göstermeği; bu suretle onların gelişmekte olan zevkleri, karakterleri üstünde işlemeye düşünmez.

Defileler hazırlanır. Öğrenciler günlerce baş kaldırımadan, gecelerce uyumadan çalışırlar. Ortaya çıkan eserler gerçekten eşsizdir. İnce bir zevkin, sürekli, sabırlı bir emeğin mahsüdüdürler. Ve okula düşen vazife bu sanat eserlerini, anne ve babalardan çok daha evvel, o şehrin yetişmekte olan genç kızlarına göstermektir.

Spor bayramı hazırlanır... Bütün diğer okul çalışmalarına olduğu gibi, buna da iştirâk edenler, tabiatıyla öğrencilerin pek az bir kısmıdır. 17 mayısta umumî provalar yapılır; biletler velilere gider. 19 Mayıs gençlik günüdür; spor programı tekrarlanacak, bayram kutlanacaktır; ama davetiyeveli yine sadece velilerindir. "Veliler görmesin mi?" diyeceksiniz... Elbette görsünler ama muhakkak onlarla çocukların arasında bir tercih yapmak zorunda ısek; çocukların, gençleri tercih edip etmemek hususunda bir an tereddüde düşmek, terbiyecilik vasfindan bir hayli uzaklaşmak olur. Çünkü bütün bunlar çocukların eseridir ve onlar içindir.. Eğer bu çalışmaların pedagojik kıymetini müdril değilsek, bu kadar zaman ve emek sarfına ne lûzum var?... Sadece koroya iştirâk eden 50 kişinin sesini terbiye etmek veya piyeste rol alan 3-5 öğrencinin sahne kabiliyetini artırmak için çalıştığımızı iddia etmek gülünç olur. Bu çalışmalar, beş-on talebe velisine hoşça birkaç saat geçirtmek için de değildir. Artık herkesçe malûmdur ki, kısacık bir piyesin veya bir saatlik bir müzik ziyafetinin genç ruhlara, genç dımaqlara yaptığı tesiri, haftalarca, aylarca verecek nasihatlardan daha kuvvetlidir.

Terbiyeciler, sınıfların duvarları dışına taşımlıyan, çocuğun çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermiyen faaliyeti, faaliyet saymıyorlar. Çocuk, yeni dünyasının en kıymetli, en saygı değer varlığıdır. Hal böyleyken biz nasıl hâlâ büyükler için çalışmaya devam edebiliriz?...

"Her şey çocuk içindir." sözü, yillardan beri bir türlü gözlerimizden, kulaklarımızdan kurtulup da dımaqlarımıza, ruhlarımıza yerleşmedi.

Eğer günün birinde gerçekten her şeyi "Çocuk" için yapabilecek öğretmen ve idarecilerimizin sayısını artırabilirse geleceğe ümitle, emniyetle bakmağa hak kazanmış olacağız.

Tenkit :

"KİLİSENİN TULUMBALARI,,

Fuat PEKİ̄N

Tercüme dergisinin 1946 yılında çıkan "Şiir Özel sayı"nın inceliyerek Siyavuşgil'in, C. Sıtkı'nın, Lütfi Ay'ın, Orhan Veli'nin, Kemalettin Kamu'nun, Adil Hanlı'nın, Yaşar Nabi'nin bazı tercümelerini asıllarıyle karşılaştırmış ve tercüme yanlışlarını aynı yıl *Amag* dergisinde yayımlamışım. Son günlerde *Tercüme* dergisinin 57-58. sayısı elime geçince şiir tercümelerine bir göz atmaktan kendimi alamadım. Bu eski merak beni Péguyl ile Apollinaire'in tercümeleri üzerinde durmaya sevk etti.

Daha ilk bakīta bu tercümelerle fransızca metinlerin bazan ruhundan, bazan ifade tarzından bambaşka, belki de vezni kafiyesi yerinde manzum şürler elde etmek gayretiyle, yeni yazıların ortaya çıktığı görülmektedir. Tercüme şiirde âhenk ve kafiye endişesinden ziyade, şairin duyuşunun, düşünüşünün ve deyişinin hâkim olması gerekmek mi?

Simdi "Heureux ceux qui sont morts" tercümesini tahlil edelim:

"Terre charnelle": "Canim toprak"; "Quatre coins de terre": "Yedi iklim"; "Mort solennelle": "şanlı bayrak için" tarzında çevrilmiş, 11. satırda "leur feu" hazf edilmiştir. Mâna ve maksat itibariyle "terre charnelle", "cité charnelle" yerine "terre maternelle" ve "cité maternelle" kullanılmıştır. Şairin dediğini burada "canim" ile ifade etmeye imkân var mı? Uzunca bir deyimle bu "terre charnelle", nihayet bir avuç toprağa inkılâp eden fâni vücutlarımızla yüğrulmuş fakat yine bize hayat veren, bizi besleyen toprağı kasdetmiyor mu? Öyle ise kanımızla, etimizle karışan bu toprakların bizim mayamız veya anamız olduğunu belirtmek daha iyi olmaz mı? Neden dört bucak, yedi iklim; kutsal bir ideal uğrunda kitle halinde kahramanca ölmek ve bu ihtişamlı ölüm, şanlı bir bayrak için; belde, ülke oluvermiş, anliyamadık.

Misraların tercüməsine geçelim:

1. *Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre:* Yeter ki hele savaş ersin diye sona; 2. *Parmi tout l'appareil des grandes funérailles:* Cenaze alayları geçedursun beriden; 3. *Car elles sont le corps de la cité de Dieu:* Kentler ki içindedir o Tanrı ülkesinin; 4. *Et les pauvres honneurs des maisons paternelles:*

Baba evi için yoksul olsa da şandan yana" şeklinde yazılmış. Halbuki bunların doğrusu söyledir:

1. Yeter ki ölümleri hak savaşında olsun;
2. Büyük cenaze alaylarının debdebesi içinde;
3. Bu beldeler Tanrı beldesinin kendisidirler;
4. Baba evlerinin mütevazı şerefi için. Ne savaşın sona ermlesi, ne cenaze alaylarının beriden geçedurması, ne baba evinin şereften yoksul olması, ne de toprağa, beldelere yalnız bir sevgi çağrısı olan "canim" denmesi şiirin yapısında mevcut olmadığına göre, bu tercüme vezin ve kafiye düzgünüğüne rağmen doğru söylemamız.

Acaba ilk dört misra aşağıdaki gibi çevrilemez miydi?

*Ne mutlu ölenlere anamız toprak için
Yeter ki ölümleri hak savaşında olsun
Ne mutlu ölenlere dört bucak dünya için
Ne mutlu ölenlere bu muhteşem ölümle*

* Şimdi Apollinaire'in "Au Secteur"ünü ele alalım:

Burada "paket" manasına gelen "colis": mektup; okurum, okunuyor; "pas de romans d'amour": "aşk romanı" olmayacak (yahut: istemem) aşk romanlarına bakın; "qui s'égarent à chaque pas": her adımda yollarını kaybeden, yollarını kaybetsin; "Indiens": kızıl derililer, Hintiler; "au temps que j'étais au maillot": ben daha kundakta iken, daha kundakta çocuklar; "ballot": denk, paket haline gelmiş.

Asıl üzerinde durmak istediğimiz, bir hayatı değişiklik ve yanlışlıklara kurban olan serbest nazırıma yazılan ve öylece tercüme edilen Apollinaire'in "Zone" şiiridir. Bundaki yanlışlıkların en mühimlerini sayalım:

Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Dergideki tercüməsi: "Canina yetti yaşamak Roma'da ve eski Yunan'da". Doğrusu: Eski Yunan ve Roma'da yaşamak canina tak etti, yahut: ... Yaşamaktan bıktım artık.

La religion seule est restée toute neuve la religion. Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation. Tercüməsi: "Bir din yepyeni kalmış bir din— Bir din Port-Aviation hangarları gibi duruyor." Doğrusu: Yalnız bir din yepyeni kaldı bir din— Kaldı uçağ meydanının hangarları gibi sade.

Tercüme: "Sen sefih çinko bir barın önünde

Neuve et propre du soleil elle était le clairon.
Tercümesi: "Bir borazan gibi yeni ve temizdi
güneş altında". Doğrusu: *Bu sabah şimdi adını urut-*
tugum güzel bir sokak gördüm— Yeni ve temiz, güneşin
borazanlığı ádeti.

Tercüme: "Öğleyin bir çan sınırlı sınırlı
çalar". Doğrusu: *Öğleyin biktirir herkesi öfkeli bir*
çan sesi.

"Criailleur": bağırmak değil, zırlamak veya
haykırmaktır.

Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Eglise.
Tercümesi: "Tulumbalarından başka bir şeyini
sevmeyinizin o kilisenin". Doğrusu: *Debdebesinden*
başka bir şeyini sevmeyiniz kilisenin.

Tercüme: "Öte yandan o ölümsüz o canim
amethyste—İsa'nın o şanlı zaferini boyuna sür-
dürüür giderdi". Doğrusu: *Öte yandan amethyste'in*
o ebedi ve canım derinliği—Döndürür sonsuz Isa'nın
o parlak halesini.

C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le
dimanche. Tercümesi: "Cumartesileri ölen pazar-
ları dirilen Allah". Doğrusu: *Cuma günü ölen ve*
pazar günü dirilen Allah'tır.

Pupille Christ de l'oeil—Vingtième pupille des
siecles il sait y faire. Tercümesi: "...yetim gözlü
İsa—Asırların yirminci yetimi orada ne yap-
acağına bilir". Doğrusu: *Gözün göz bebeği Isa'sı—*
Asırların yirminci göz bebeği, yaptığına bilir.

Tercüme: "Simon Mage". Doğrusu: *Büyücü*
Simon.

Tercüme: "Uçmasını becerirse adı uçucu
olsun diyorlar bundan böyle". Doğrusu: *Uçmasını*
bilirse ona hırsız denmesini bağırrılar.

"Thyane" atlanmış. Türkçesi: Kemerhisar.

"Sainte-Eucharistic". Tercümesi: Azize Euch-
haristie. Doğrusu: (Ekmek ve şarap şeklinde
İsa'nın vücutunu, kanını, ruhunu ve ülühiyetini
ihtiya ve temsil eden, şarap ve mayasız ekmek)
mukaddes cisim.

"faucon" balıkçı değil, şahindir. "Mara-
bout", Hint turnsasıdır. "Roc", masallardaki
ruh kuşudur. "Colibri", su sinecikleri değil,
sinek kuşudur.

Tercüme: "Âdem babamızın başıyla çıkış-
ıyor". Doğrusu: *Pençelerinde ilk baş, Âdem'in*
kafatasıyla sizülür.

Puis voici la colombe esprit immaculé. Tercü-
mesi: "İste şimdi de güvercin bendeleri". Doğ-
rusu: *İste şimdi ruhul-Kudüs güvercin.*

L'angoisse de l'amour te serre le gorier. Tercü-
mesi: "Boğazına yapışmış aşkin pençesi". Doğ-
rusu: *Aşkin halecanı boğazını düğümlemekte.*

Tercüme: "Dua ederken görseler ne yap-

cağını şaşırıyorsun". Doğrusu: *Dua ettiğinizin*
farkına varınca utanyorsunuz.

Tercüme: "Notre-Dame'da bana Chartres'-
dan kızgın alevler içinden bakan". Doğrusu: *İman şüleri içinde Chartres'da Notre-Dame baktı*
bana. (Burada N.-D., hem katedral ismi, hem
Meryem ana manasına kullanılmıştır).

Tercüme: "Yüreğinizin kanları beni Mont-
martre'da boğdu İsa efendi". Doğrusu: *Mont-*
marte'da, Sacré-Chœur'ünizin kani beni garnetti.
(Burada S. -C. hem "basilique" in adı, hem
kutsal kalp, İsa'nın kalbi manasında kullanılmıştır.)

Tercüme: "Biliyorum uğrunda gece gündüz
uledigim o aşk kahrolası bir hastalıktır". Doğ-
rusu: *Acısını çektiğim aşk utanç duyulan bir hasta-*
lıktır.

Tercüme: "Şimdi de o bütün sene açan li-
mon çiçeklerinin altında - Akdeniz kıyılarından -
Bir kayığa binmişsin - Arkadaşlarının biri Ni-
sard'lı biri Montanasque'lı diğerleri Turbias-
que'li". Doğrusu: *Şimdi Akdeniz kıyılarında -*
Bütün yıl çiçek veren limon ağaçları altında - Dost-
*lارınla sandalda geziyorsun - Biri Nisli, biri Men-
tonlu, ikisi de Turbie'li.*

Tercüme: "Yunusların arasında merha-
metli İsa esfendimiz... Doğrusu: *Yosunların ara-*
sında büyük kurtarıcının...

Tercüme: "Tutup düpedüz hikâyenin yaz-
mak dururken - Gülüñ ta kalbine konmuş ziyba
böceğiyle meşgulsün". Doğrusu: (Mensur) *hikâ-*
yeni yazacak yerde - Gülüñ ortasında uyuyan ziyba
böceğiyi seyredersin.

Tercüme: "...öleceğinden korkuyordun".
Doğrusu: *Çok mahzundun* (Ölümü isteyecek ka-
dar kederliyidin).

Tercüme: "Orada eski Roma'da Cubica
Locanda tarzında odalar kiralanır". Doğrusu:
Orada odalar kiralanır (kiralık odalar manasında
olan lâtince "cubicula locanda", Gouda ile mu-
kaffa olmak üzere kullanılmıştır).

Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages.
Tercümesi: "Arap kırallarıyle yıldızlara ina-
nırlar". Doğrusu: *Müneccim kıllar gibi yıldız-*
larına imanları var.

"Edredon", seyahatlerde kullanılan "plaid"
gibi bir diz örtüsü değil, yatak üstüne veya ayak
ucuna konan kuş tüyünden yorgandır.

Tercüme: "Onlarım hava almak için sık
sık sokşa çıkış dolastıklarını görmüşümdür".
Doğrusu: *Onları çوغu zaman akşam sokakta hava*
alurlarken gördüm.

"Echecs", dama değil satrançtır.

durmusun". Doğrusu: *Aşağılık bir meyhanenin tezgâhi önünde ayaktasın.*

Tercüme: "Hiç biri hafifmeşreb değil bu kadınların biri su an dünyayı görmüyor". Doğrusu: *Bu kadınlar kötü degiller ama bir çok taraları var.*

"Gercées": nasırı değil, "çatıtlak"dir.

Tercüme: "Bögürlerine karşı sonsuz bir merhamet duyarım". Doğrusu: *Karının dikişlerinden ötürü büyük bir merhamet duyarım* (yahut: çok acırım onlara).

Tercüme: "Hayatın ki bir rakiya benzer". Doğrusu: *Bir raki gibi tükettiğin ömrün.*

"...obscures espérances". Tercümesi: "Karanlık ümitler". Doğrusu: *Gizli* (veya: müphem) ümitler.

*
Bu tercümeler başka bir yerde intihar etmiş

olsaydı hiç te üzerinde durmazdı. Ama Tercüme Bürosu tarafından çıkarılan bu fikir, edebiyat ve sanat dergisinde yer alan tercümeler özel bir mahiyet taşımakta olduğuna ve icabında okullarda talebenin eline örnek olarak verileceğine göre, bunlarda en ufak bir yanlışlık bulunmaması, hattâ nokta, virgülün eksik olmaması icap eder. Nitekim Péguy'nin şiri son zamanlarda Gazi Eğitim Enstitüsünde talebeye vazife olarak verilmiştir.

Hristiyanlığın akideleri, âdet ve âyinleri ve dolayısıyla bunları ifade eden ve bir çok mecazi mâna taşıyan terimleriyle ünsiyeti olmayan bir kimsenin bu hava içinde yazılan bir şiri tercüme etmeye kalkışmasına da ne lüzum vardı?

Bu tenkit ve tashihlerimden ötürü *Tercüme* dergisinden özür dilerim.

YALNIZLAR

*Yeni uyanmış gibiyim
Vakitlerden
Bilmemiş bir sabah vakti
Eşe dosta merhaba dediğim
Kılık kırk yararcasına
Diyuyorum ağaçta kuşa gecede
Sessizliğimi*

*Sallanır durur kendiliğinden
Sallanır düşünceler
Düşünceler ki
Ucu sonsuz boşlukla aramızda
Bir gelip bir gider
Ve ben her gün yeniden yaratırm
Kendimi*

*Gece bitmez
Yalnızlık uzayıp gider
Yıldızlardan ötelere daha ötelere
Canlardan
Öyle bir can verdim ki
Kıyametler kopsa terketmez
Billâh bedenimi*

*Birşeyler taşıyor belli
Gövdelerden yukarı bir şey
Selcesine
Ölmek zamansız
Ölmek mi
Doğmali güneş doğmali hergün yeniden
Taze aydınlık yeni.*

UZUN KAVAK

*Ben bir yeşil ağaçım
Adıma Kavak derler
Dört mevsim başında bir deli rüzgâr
Bir sağa, bir sola savırur dallarımı
Gölgeden akıp gider pırıl pırıl dereler
Ben bir yeşil ağaçım, adıma Kavak derler.*

*Çiçek koku verir, ateş ısırır
İnsan dostlarımı acırırm ben de
Fakir lâmbaları yanmasın bir yol evlerin
Sogun ışıklar vürmasın pencerelere
Dal dal üzâr gider düşüncelerim
İnsanlara ve insanlardan ötelere...*

*Benim dallarım yüksektir, tutunamazlar
Her el yetişemez köklerime
Köklerim derin,
Başım bulutlar uğrağı.
Gelgelelim gövdem yasını çeker
Kimsesizlerin...*

*Ben bu toprakların aғacı değilim
Ya bir kartal konmali dallarına
Ya bir dağ başında can vermeliyim
İncecik aydınlıklar süzülmeli geceden
Bir kuşluk vakti ince ince
Büyümeli gölgem ve yeşim...*

*Gayri tak etti canıma
Böyle toprağa bağlı yaşamak
Alıp başımı gideceğim.
Bir gün kapkara kartallara eş olup
Boşluğa sıkılan kurşunlar gibi
Sonsuzluğa doğru çözüleceğim...*

*Ben bir Uzun Kavağım
Meyvesiz bir ağaçım bu dünyada
Bakmayın meyvesiz olduğuma
İnsan kardeşlerim
Bir gün gelecek, toprağım hakkı için
Sonrasızlığa hükmedeceğim...*

Jülide Gûlîzâr ERGÜVEN

TELİN UCUNDAKİ GÖZ

Gerald WENDT

Televizyon kamerası, denizlerin derinliklerinde insan gözünün erişemediği, yeni bir dünyamın kapılarını araştırmalara açmış bulunmaktaadır. Kuvvetli lambalarla teçhiz edilmiş olan televizyon kamerası, dalgıçların inebileceğinden çok daha derinlere, üç yüz, dört yüz metreye kadar indirilebilir. Burada verici kamera, okyanusların dibini, denizaltı nebatlar ve hayvanlar alemini, yahut da batmış gemilerin enkazını tarayarak, bunların resimlerini, yukarıdaki gemicie veya sahilde bir yere konmuş olan alıcı televizyonun ekranı üzerine anı olarak nakledebilir. Televizyon da, mikroskop ve teleskop gibi, görüş alanımızı şimdide kadar bilmediğimiz yeni dünyalara eriştirerek genişleten, uzakları gören bir gözdür.

Bu yeni tip görme teknigi, Manş denizinde dalgıçların inemeyeceği bir derinlikte batmış olan İngiliz "Affray" denizaltısını bulmak için 1951 de büyük bir başarı ile kullanılmıştır. Batmış olan gemiler, Manşın dibinde öteye beriye dağılmış bulunmaktadır, bunların yerleri radar veya ültrasound yardımıyle tesbit edilebilir. Fakat muayyen bir gemicie ait enkazın bulunması daha zordur. İngiliz Kirallık deniz kuvvetleri bilimsel servisi (The Royal Navy Scientific Service) teknisiyeni, "Reclaim" gemisinin güvertesinden denize, gemicie seyrüsefer köprüsündeki bir alıcı ekranına bir kablo ile bağlı bulunan bir televizyon kamerası indirmiştir ve derinliklerde batmış olan gemileri yakından yakına araştırmışlardır. Televizyon adeseleri 330 saatten fazla denizin dibini taramıştır. Birdenbire, alıcı ekranında, sanki doğrudan doğruya görülmüş gibi temiz ve açık olarak "Affray" ismi görülmüştür. Bu tarzda, batmış denizaltının bütün teferruatıyla incelenmesi kaabil olmuştur.

"Kurbağa - adamlar" yanlarındaki sinema makineleriyle, sahillere yakın sıg sulardaki deniz altı hayatını filme alarak, bu hususta ilgiye değer vesikalar elde etmiş bulunmaktadırlar. Fakat, kurbağa - adamlar su altında her seferinde ancak bir kaç dakika kalabilirler, halbuki bir televizyon kamerası denize indirilmiş olarak istenildiği kavar bırakılabilir ve insanların hayatının tehlikeye girmesi meyvəsi bahs olmaksızın çok derin sulara indirilebilir. Televizyonun te-

min ettiği faydalıların en değerli, alıcı ekrannın daki resmin, bir dalgıcın gözünden kaçabilecek mühim teferruatın bundan anlıyan mütehasisler tarafından incelenmesinin kaabil olmasıdır. Gemi kurtarma ameliyelerinde deniz dibinin böyle geniş bir şekilde görülmesi, aynı zamanda, çelik kablolarn ve kancaların tam münasip noktalara indirilip gemicie tesbit edilmesini temin eder. Şimdi, dalgıçların inebilecekleri bölgenin çok altında gemilerin kurtarılması mümkün olmaktadır.

Son zamanlarda, Kanada Wild Life Service'i, Kayalık dağlarındaki Banff şehri yakınında Minnewanka gölünde, suların derinliklerinde av balıklarının yaşama şartlarıyla besleniş tarzlarını öğrenebilmek maksadıyla televizyon kullanmıştır. Bu sayede, yirmi beş metre derinlikteki alabalık yumurtaları görülmüş, göl dibinin muhtelif bölgelerinde zengin ve besleyici bir nebatlar alemi bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdi, aynı tarzda, diğer balık avlama bölgeleri tetkik ve İslah edilmektedir.

Televizyonun böyle araştırma ve muayene işlerinde kullanılması, bir eğlence vasıtasi olarak kullanılmasından bazı hususlarda çok daha basittir. Burada, bir manzaranın havadan uzak yerleré nakledilip bunun milyonlarca televizyon alıcı vasıtasıyla alınmasına lüzum yoktur. Verici kameradan gelen elektrik dalgaları bir kablo vasıtasıyla doğrudan doğruya, ancak bir kaç metre ötede olduğu gibi herhangi bir mesafede de olabilen görme aletine nakledilir. Böyle bir "kapalı devre" kullanmaktan tek maksat, insan görme organının tahditlerinden kurtarmak, böylece de uzakları, dönenmeçleri, hattâ kahn duvarlarını arkasını görmeyi sağlamaktır. Bu tarzda, insanlar, yalnız deniz diplerini değil, büyük fabrikalardaki uzak noktalari da görmekte, sıcak firmaların içlerini ve hattâ hiç bir canlı mahkümen yaşamaması imkân olmayan atom pillerinin içinde olup bitenleri seyretmekte, "bakabilmelerine imkân olmayan yerleri görmektedirler".

Denizlere, dünyanın yiyecek ihtiyacını esaslı bir şekilde karşılayacak en iyi kaynak olarak bakılmakta ve bunlara gösterilen ilgi git gide artmaktadır. Öyle görünüyor ki, denizlerin bir takım geniş bölgelerindeki gıda, sadece, balık-

çılarm "talihli olmaları" sayesinde elde edilmektedir. Halbuki deniz nebatları ile hayvanları ziraat - daha iyisi su ziraati denilebilir - metodlarla geliştirildiği takdirde, denizlerden elde edilecek gıda bir kaç misli çoğaltılabılır. Fakat bunun için, su altındaki şartlar ile deniz organizmaları hakkında çok daha fazla bilgi kazanılması gerekmektedir. Bu yüzden, oseanografi araştırmaları UNESCO'nun büyük projelerinden biridir ve bunun Pasifik milletleri için özel bir önemi vardır. Denizaltı televizyonu böyle araştırmalara büyük imkânlar sağlamaktadır.

Endüstri de bu yeni teknikten türkülü şekillerde faydalananmaktadır. Birleşik Amerika'da Ohio eyaletindeki bir çelik fabrikasında zeminin çok yukarısındaki bir kontrol odasında oturan tek bir işçi, iki televizyon kamerası ile bağlı bulunan bir ekranı bakarak, aralarında ellî altmış metre bulunan iki izabe firmından bembeyaz hale gelmiş çok kızgın çelik böruların geçişini kontrol etmektedir. Televizyon kameralarından her biri firmaların kontrol pencerelarından bir kaç santim öteye konmuş bulunmaktadır. İşçi, kontrol masasından ayrılmadan, bir düğme vasıtasiyle kameralardan istediğiğini çalıştırarak firmaların içine bakabilir. Böyle kameraların adreselerini isidan ve paslandırıcı tozdan korumak için hava püskürtülür, böylece bu adreselerin, insan gözünün tahammül edemeyeceği yerlerde devamlı olarak çalışması kaabil olur. Birleşik Amerika'da, kapalı devre televizyonunun endüstride böyle maksatlar için kullanıldığı iki yüzden fazla yer vardır.

Televizyonun, atom laboratuvarlarında çevredek reaksiyonlarında meydana gelen ölüm işinlerinden insanları koruyan kalın duvarlar ötesini görmek için kullanılması daha da dikkate değer. Chicago civarındaki Argonne Millî Laboratuvarında, iki televizyon kamerası, kalın bir duvarın içinden stereoskopik bir ekrana,

her biri operatörün bir gözüne tekabül etmek üzere iki resim nakleder. Bunlar, özel gözlükler sayesinde operatöre tam bir üç boyutlu görme temin eder, bu suretle operatör, sanka arada duvar yokmuş gibi kolayca ve tam bir doğrulukla meselâ bir kaptan öbürüne mayi aktarmak gibi ince laboratuvar ameliyelerini idare edebilir. Ontario'da son zamanlarda büyük bir atom pili sökülmüştür. Bu ameliye, vinç ve asansörlerin hareketlerini, kalın duvarların arkasında bir televizyon ekranında görüp, bunlara uzaktan kumanda etmek suretiyle kaabil olmuştur. İngiltere'nin, Avustralya'da Monte Bello adasında 1952 senesinde yaptığı ilk atom bombası tecrübesinde, bir televizyon kamerası vasıtasiyle, infilâkin, uzaktan emin bir şekilde detaylı fotoğrafları alınmıştır.

Ticari olarak ta kapalı devre televizyonu önem kazanmaktadır. Bir Amerikan tren kumpanyası, geçen yük trenlerinin sayısını göstermek üzere tren hangarlarına konulmuş bir televizyon kamerası kullanmaktadır. Uzaktaki odasında bir memur, alıcı ekran vasıtasiyle rahatça bunların sayısını kaydeder. Büyük bir Amerikan fabrikası da, uzaklarda bulunan fabrika kapılarını kontrol etmek ve giren çıkanların hüviyetini anlamak, hattâ otomobil trafiğini düzenlemek için televizyon kullanmayı tasarlamaktadır. Bir Londra bankasında, rakkamların kontrolü, imzaların tahliki ve bazı vesikalaların uzaktan incelenmesi için, televizyon kullanılmaktadır. Bu vesikalaların resimleri, banliyölerdeki kasa dairelerinden Bankanın Londra'nın göbeğindeki merkez binasına nakledilmektedir.

Aşikârdur ki bu kapalı devre televizyonu henüz gelişme çağındadır fakat tecrübe ve araştırma alanlarında gerçekten yeni bir çığır açacağı muhakkaktır.

Çeviren: Tarkan Özker

BİZ VE İLİM DÜNYASI

François Le LIONNAIS

Sizleri Müsbet ve Tabii ilimler alanında ilgilendiniz sualleri bize göndermeğe davet ediyoruz. Bu sualleri cevaplandırmak, gerekli dokümanları elde etmek veya yetkilili müesseselerle temasınızı sağlamak hususunda elimizden geleni yapanğa çalışacağız. Bazı hallerde kesin bir cevap vermek imkânsız veya sorulan sual münakaşa konusu olan bir mevzu ait olabilir. Bu yüzden, sorulan bütün sualleri cevaplandırmayı üzerimize alıyoruz. Maksadımız, istifade edemediğiniz veya haber almamış olabileceğiniz araştırma imkânlarınızı sizlere temin etmektir. Suallerinizi şu adresle gönderiniz: Kültür Dünyası (ilmî sualler servisi), Unesco Türkiye Millî Komisyonu, 273, Atatürk Bulvarı — ANKARA

SUAL :

Niçin günler yirmi dört saat, saatler de altmış dakikaya bölünmüştür? Günlerin on veya yirmi "saate" ve "saatlerin" yüz "dakika"ya bölünmesi daha elverişli olmaz mıydı?

CEVAP :

İnsanlar, günleri saatlere, saatleri de dakikalara ayırmadan çok önce, güneş-doğması, sabah, öğle, öğleden-sonrası, güneş-batması, akşam ve gece gibi mübhem takımatla yetinmişlerdir. Şüphesiz bu takımat, hayat daha giriftleşikçe, cemiyetin gerektirdiği sıhhati temin edememiş, bu yüzden daha dakik bir sistemin geliştirilmesi gerekmıştır.

Her halde saat ve dakika mefhumlarını Kaldeliler borçluyuz. Hiç olmasa şu muhakkaktır ki, zamanın birbirile mukayese edilebilen aralık-lara bölümü Isa'dan sekiz yüz yıl önce iyice yerleşmiş bulunmaktaydı. Bu takımat sonradan Yahudiler, Yunanlılar ve Romalılar tarafından da kabul olumuştur.

Babilliler günleri on iki eşit kısma bölmüşler ve her bir bölüme bir "Kaspu" demişlerdir. Bu suretle bir kaspu, bizim saatlerimizden ikisine esittir. Günün on iki kısma bölünmesi, belki de, Kaldelilerin aritmetiklerini, (tabanı on olan) ondalık sisteme değil de, tabanı altmış olan bir sisteme dayandırmalarının bir neticesidir. Altımış bir böleni olan on iki sayısının sağladığı bir takım faydalardır, bunların başlıcası 12'nin 2, 3, 4 ve 6 gibi bir kaç küçük tam sayı ile bölünebilmesidir. Öte yandan 10, yalnız 2 ve 5 ile bölünebilir. Bugün bile, ondalık sistemin bırakılıp, yerine on iki sayısına dayanan duodesimal sisteminin kabul edilmesini israrla istiyenler çoktur. Modern memleketlerin, doğrudan doğruya günün 12 kaspu'ya bölünmesinden gelen, yirmi-dört saatte bölünmüş bir gün kabul etmelerinin sebebi sadece tembellilik veya muhafazakârlık değildir. İnsanlar,

kolayca 2, 3, 4 veya 6 eşit kısma bölünebilen bir günün sağladığı faydaları açıkça görmüşlerdir. Eğer bir gün yirmi saatte bölünmüş olsaydı, günlerin meselâ hemen herkesin kabul ettiği gibi, çalışmaya, uyumaya ve dinlenmeye ayrılan üç eşit kısma bölünebilmesi mümkün olmazdı.

Kaldelilerin kaspu'su, her biri teorik olarak altmış saniye ihtiyâ eden, altmış dakikaya bölünmüştü. Kaldelilerden zamanımıza gelen bu bölme tarzi da itirazlara uğramıştır, çünkü bugün bir çok kimse, saatlerin üzeri dakikadan, dakikaların da üzeri saniyeden ibaret olmasını ileri sürmektedir ve bugünkü sistemin hemen tek faydası olan üçe bölünmeye itiraz ederek, bu zaman birimlerinin üç eşit kısma bölünüp bölünmemesinin bir önemi olmadığında israr etmektedirler.

1789 Fransız İhtilâli esnasında, Convention, günleri onar saatte, saatleri de üzeri dakikaya bölün bir takvimi kabul etmiştir. Bu takvim ancak on sene kullanılmış, sonra tekrar eski tarza dönülmüştür.

SUAL :

Son birkaç sene içinde, fena havaların sebebini yapılan atom teorübelerine afitmek git gide âdet haline geldi. Bu kanaatin hakikate uygun bir tarafı var mıdır?

CEVAP :

İlmî teorübelerin yahut da yeni bir teknığın kullanılmasının havaların değişmesine sebep olduğu iddiası ilk defa öne sürülmüyor. Orta çağların sonunda, top atışlarının harp alanlarından uzaklarda, bile havaların fenalaşmasına sebep olduğu ileri sürülmüş, asırımızın başında da bu değişikliğin sebebi radyo dalgalarına atsedilmişdir. Bu itham ve iddiaların hiç birinin doğru tarafı yoktur.

Havanın durumu başlica iki âmil ile belli olur: sıcaklık ve atmosfer basıncı. Bu iki âmil, rüzgârları meydana getirir (ruzgârlar, havanın, yüksek basınçlı bölgelerden alçak basınçlı bölge-

lere geçmesi neticesinde meydana gelir, muhtelif arazi üzerindeki sıcaklık bu hareketlerin mahalli değişikliklerine sebep olur). Bu amiller aynı zamanda su bulunan bölgeler üzerinden gezerken rutubetle aşırı yüklenmiş bulunan havadan yanın yazmurlara da sebep olurlar. Bu olaylar, güneş ile yer çekiminden ileri gelen sıcaklık ve basınç ile ilgilidir.

Bugün bilinen bombaların en kudretlisi olan hidrojen bombasından ileri gelen sıcaklık ve basıncın tam ne kadar olduğunu söylemek imkânsızdır. Bu sıcaklık ve basınç çok büyük, adı infilâklarda meydana gelen sıcaklık ve basıncın pek çok üstündedir. Fakat arzin büyüklüğüne nisbetle bunların tesirleri —birkaç kilometre çapında— küçük bir bölgeye münhasır kalır ve bir saniyeden az olan çok kısa bir zaman sürer. Bu ısı ve basınç çok çabuk yayılır, birkaç saniye içinde, bir iki kilometrelük bir bölgede tesirleri tamamıyla yok olur. Gerçekte bunlar, durmadan arzin atmosferine varan, rüzgârları, yazmurları ve diğer olayları meydana getiren güneş enerjisinden ileri gelen ısı ve basınç yanında çok küçük kalırlar.

Atom tecrübelerinde açığa çıkan enerjinin, hiç şüphe yok ki, bütün yer yüzüne tesiri dokunan büyük hava ceryanlarını, hattâ tramantana, foehn, mistral, sirocco ve simoon gibi ekseriya son derece şiddetli olan mevziî rüzgârları meydana getiren enerjilerle mukayesesine imkân yoktur. Büyükcé bir bölgeyi uzunca bir zaman kaptıyan hafif bir meltem meydana getirmek bile çok sonda hidrojen bombasının enerjisine ihtiyaç gö-

terir. Tecrübeleri yapılan sun'ı yağmur yağdırmanın esası da, gümüş iyodürü veya kuru buz gibi kimyasal maddelerin kullanılmasına dayanmaktadır. Atomik patlamalarda ise böyle maddelerin hiçbir meydana gelmemektedir. Yapılmakta olan atom tecrübelerinin, vuku bulduğu farzolunan iklim bozuklukları ile hiçbir ilişiği yoktur.

İnsanoğlu havanın sözünü etmeye başladığı ilk günden beri, ya kişların çok soğuk yahut da yazların çok yağmurlu olduğundan şikayet edenler çıkmıştır. Bunlar, sık sık, kendileri çocukken havanın umumiyetle daha iyi (yahut da daha en) olduğunu israrla söylerler. Bu, umumiyetle gerçek bir temele dayanmamış, iklim değişiklikleri hususundaki şikayetler psikolojik araştırmala konu olmaktadır. Atomik enerjinin tatbikatının, olayların tenkit süzgescinden geçirilmesine müsait olmayan bir sınırlılık meydana getirdiği bir devirde, hava hakkında uydurulan hurafeler, yeni ilmî buluşlara yönelik bu buluşları, şüphesiz masum oldukları günahlarla yüklemeye başlarlar.

SUAL :

İnsanlarda kalb, niçin sol taraftadır?

CEVAP :

Kalb, sol tarafta değil, hemen hemen tam ortada, sağ ve sol akciğerler arasında. Fakat umumiyetle, kalbin ucu biraz sola doğru dönüktür, bu sebepten kalbin çarpması sol tarafta daha kolaylıkla duyulur. Bununla beraber, kalbleri sağa doğru olan bazı insanlar da vardır.

Tercüme eden : Tanık ÖZKER

UNESCO YAYIMLARI

+ *Mélanges de Races*, par Harry L. Shapiro, Paris, 1954. Fi: \$ 0.25; 75 fr.

Bugüne kadar insanları ve toplumları birbirine düşürmüs olan en büyük anlaşmazlık ve düşmanlık faktörlerinden biri de şüphesizırırırıçılık, hele bu konuda insanların duyguları ve düşüncelerine köl salmış yanlış inançlardır. Özellikle günümüzün son on yıllardaırırırıçılık söylemi ona bilimsel verilere dayanan bir ideoloji kılığına bürünüp neredeyse insanlığı tehdit eder bir hale gelmiştir.

Milletlerarası anlaşma üzerine kurulu tek bir dünyanın temellerinin atılmasında her bakımından faydalı araştırmalara önyak olan UNESCO böyle bir tek dünya idealini kostekileyen baılıca engellerden biri olanırırırıçılık üzerine "Modern bilim karşısındaırırırıçılık meslesi" başlığının altında bir seri kitapçık yayınlamağa başlamış bulunuyor. Bu seriden şimdiden kadar çıkanlar şunlardır: 1) Irk ve Medeniyet (Michel Leiris), 2. Irk ve psikoloji (Otto Klineberg), 3) Irk ve Biyoloji (L. C. Dunn), 4) Sosyal mythesler (Juan Comas), 5. Yanlış inançların kaynağı (Arnold M. Rose), 6) Irk ve tarih (Claude Levy-Strauss), 7) Irk ayrılıkları ve manası (Geoffrey Morant), 8) Irk ve toplum (Kenneth L. Little), 9) Irk kavramı (bir anketin sonuçları).

Bu serinin son araştırmasını teşkil eden "Irk karışımı"nın yazarı tanınmış antropoloji bilginlerinden Harry Shapiro, antropoloji alanında uzun tartışmalara yol açmış olan bir meseleyi ele alıp incelemektedir. Çeşitli ırkların karışımını belki de insanlığın başlangıçlarına kadar geri götürülebilir; onun için bugün yeryüzünde sayısız karışık yahut melezırırırıçılık mevcuttur. Melezlik dünuya yaygın olduğu halde bir çoklarıırırırıçılığının ırkları soysuzlaştırdığını inanırlar. Shapiro iseırırırıçılığının bölögelerde göre pek çok, hem de son derece çeşitli formlar gösterdiğini, bugün için elimizdeırırırıçılığının biyolojik bakımından mutlaka kötü sonuçları doğurduğunu gösteren hiç bir bilgi bulunmadığını söylemektedir. Tam tersine M. Shapiro'ya göre Pitcairn adasında, Jamaika'da, sonra Havai adalarında yapılan araştırmalardan bir çok hallerdeırırırıçılığının fevkâlâde neticeleri doğrudugu sonucu çıkarılabilir. Tezini desteklemek için Prof. Shapiro'nun eserinin son kısmında verdiği konkret örnekler arasında 1789 yılında "Bounty" adlı İngiliz gemisinde başkaldırıp Pasifikteki Pitcairn adasında yerleşen ve malezyali kadınlarla evlenen İngilizlerin hugün orada yaşayan torunları üzerinde yaptığı araştırma da yer almaktadır.

Dr. Hüseyin Batu

+ *L'Eglise Catholique Devant la Question Raciale*, par le R. P. Yves Congar, Paris, Fi: \$ 0.40; 100 fr.

Geneırırırıçılık konusunda UNESCO'nun çıkardığı "Irk meselesi ve Günüümüz düşüncesi" adlı seri büyük dinlerin insanlar arasındakiırırırıçılık ayrılıkları konusunda takındığı tavır üzerine yazılmış araştırmalara ayrılmış bulunuyor.

Bu serinin ilk kitabılığını ünlü katolik tanrı bilimci Rahip Congar yazmıştır. Irk meselesi karşısında katolik kilisesinin tavrını belirtmek görevini üzerine alan Rahip Congar, bu konuda katolik kilisenin durumunu manevî, sosyal ve tarihi bakımından incelemekte, katolikliğin dayandığı ilkelerin irk ayrılığı gözetmenin bütbüten alehinde olduğunu, ayrıca kilisenin son zamanlarda bazı ırklara karşı yapılan baskı ve zultümlere cesaretle karşı koymuş olduğunu belirtmektedir.

+ *Le Mouvement Oecuménique et la Question Raciale*, par le Pasteur W. A. Visser't Hooft, Paris, 1954. Fi: \$ 0.40; 100 fr.

Protestan, anglikan ve ortodoks kiliselerinin irk meselesi karşısındaki tavrını belirtmek işini UNESCO, kiliselerin ökumenik konseyi genel sekreteri Rahip Visser't Hooft'a vermiş. Yazar bu kitapçıkta kısa bir tarihi girişten sonra yeteri kadar gelişmemiş merkezlerde bu kiliselerin oynadığı eğiticî rolle, Almanya, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Güney-Afrika'daırırırıçılığının gözetmege karşı açıktaları savaşa anlatmakta, sonundaırırırıçılığının çözülmüşesinde ökumenik konseye düşen ve düşecek olan görevin ana çizgilerini belirtmektedir.

+ *La Pensée Juive, Facteur de Civilisation*, par Léon Roth, Paris, 1954. Fi: \$ 0.40; 100 fr.

Irk meselesinde yahudiliğin tavrını dile ge-

tirme işini Prof. Leon Roth üzerine almış. Bir filczoф ve tarihçi olan yazar bu eserde yahudiliğin medeniyetimizin temelini teşkil eden değerlere neler kattığını incelemekte, sık sık yahudiliğe yöneltilen ırkçılık suçlamasını misaller getirerek yürütme çalışmaktadır.

+ *Arts et Lettres*. Paris, 1954.

İnsanlığın ortaklaşa malı demek olan sanat eserlerini her türlü şiddet, ihmal ve bilgisizliğin yıkımlarına karşı korumak, ayrıca büyük bir coğuluğun yabancı kaldığı sanat eserlerini geniş halk yiğinlarına tanıtmak, UNESCO'nun çalışma programında yer alan ana meselelerden ikisidir.

Sanatlar ve Edebiyat adını taşıyan bu kitapçıkta UNESCO bu konuya ilgili programını sunup almanın ve alınması düşünülen pratik tedbirlerin kısa bir bilançosunu yapıyor. Gerek plastik sanatlar, gerekse tiyatro, müzik yahut edebiyat bahis konusu olsun, bütün amaç daima sanatların bilinip tadılmasına yardım etmek, tehlikeye maruz sanat eserlerinin korunmasına çalışmak, sanatçıların aralarında işbirliği etmelerini, yardımlaşmalarını kolaylaştırmak, ayrıca meslekî menfaatlarının korunmasında onları desteklemektir.

Bütün bu konularda UNESCO'nun çalışmaları ve plânları üzerine fikir edinmek istiyen ilgililerin bu kitapçıyı gözden geçirmeleri faydalı olur.

% *La Formation du Personnel Enseignant*: Angleterre, France, Etats-Unis d'Amérique. Paris, 1954. Fi: \$ 2.00; 550 fr.

İngiltere, Fransa, A. B. Devletleri gibi millî Eğitim sistemlerinin en çok gelişmiş olduğu memleketlerde öğretmen kadrosunun yetiştirilmesi için alınan tedbirleri inceliyen bu eser UNESCO'nun mecburi öğretim sisteminin yayılması yolunda yaptığı kampanyanın ürünlerinden biridir.

Eser üç bölümden meydana gelmiş olup adı geçen memleketlerden her birinde öğretmen yetiştiren kurumlar, mahalli eğitim kurumları, öğrenci-öğretmenlerin yetişme tarzları, öğretmenlerin maaş ve terfi durumları, hızlandırılmış yetiştirme programı, v.s. gibi meseleler üzerinde ayrı ayrı eğitim uzmanları tarafından etrafı bilgi verilmektedir.

Eserdeki araştırmalardan da anlaşılacagı gibi, her memleketin öğretmen yetiştirmeye metotları, kurumları, programları başka başka. Sonra bu konuda devletin oynadığı rol de memleketten memlekete değişiyor. Sözelimi Fransa Millî Eğitim Bakanlığının rolü İngiltere'ninkinden daha önemli; buna karşılık A. B. Devletlerinde böyle

bir Bakanlık bile mevcut değil; her eyalet kendi eğitim işlerini kendine uygun metodlarla yürütüyor. Ancak bütün bu ayırilıkların yanısında her üç memlekette de, göze çarpan bir takım ortak meseleleri ve temayılleri de yok değil. Bu arada mesela öğrenci-öğretmenlerin okuma sürelerinin artışı, öğretmenlerin yetiştirilmesinde çocuk psikolojisinin önem kazanması, yeteri kadar kalifiye öğretmen temininde güçlük çekilmesi, v.s. gibi noktalara söylebilir.

+ *Bibliographie des Dictionnaires Scientifiques et Techniques Multilingues*. Paris, 1954. Fi: \$ 1.75; 500 fr.

Bugün insan başarıları arasında en evrenselli, en fazla dünyaya yaygın olanı şüphesiz bilim teknikidir. Bilim ve teknik ait eserlerin bir dilden bir başka dile aktarılmasını, böylece milletlerarasında bu alanlarda daha verimli bir işbirliği sağlanmasını kolaylaştırın araçların başında sözükler gelir.

UNESCO'nun gözden geçirilmiş ikinci basımını çıkardığı "Çok dilden bilim ve teknik sözlükleri bibliyografyası" bu amaca hizmet etmek için hazırlanmış olup bu bibliyografyada simdiye kadar dünyada 237 bilim dalından biri üzerine çıkmış teknik terim sözlüklerinden 1629 u yer almış bulunuyor. Eserde ingilizce, fransızca ve ispanyolca olmak üzere üç dilden bir önsöz, ayrıca bibliyografyanın tertibi, onlu sınıflama sisteminin kullanılması, sözlüklerin nasıl témén olubanacağı üzerine açıklamalar da verilmiştir.

+ *Bulletin International des Sciences sociales, Documents relatifs au Moyen-Orient*, Vol. V. No. 4. Paris 1953, Fi: \$ 1.00; 300 fr.

Bu sayının birinci bölümünü Orta-Doğu ile ilgili araştırma ve dokümanlara ayırmış olan "Milletlerarası sosyal bilimler bülteni" dergisinde Orta-Doğu vuku bulan sosyal gelişmeler, tarım reformları, araştırma enstitüleri üzerine gene Orta-Doğu bilgin ve uzmanlar tarafından yazılmış son derece ilgi çekici yazılar yer almış. Bugün dünya politikasının çeşitli akımlarının buluştuğu bir yol kavşağı demek olan Orta-Doğu aynı zamanda için için kaynayan, birçok sosyal ve kültürel değişimlere, siyasi devrimlere sahne olan bir bölge dir. Bizleri yakından ilgilendiren bir çok meselelerin ele alındığı bu dergiyi bütün aydınlarımıza sağlık veririz.

Derginin ikinci bölümü, eskisi gibi, sosyal bilim dergilerinin, sonra aynı konuya ilgili milletlerarası kurumların çalışmalarının incelenmesine ayrılmıştır.

UNESCO TÜRKİYE MILLÎ KOMİSYONU III. DEVRE GENEL KURULU ÜYELERİ

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurulu yıllık toplantısı ödü müzdeki aylarda yapılacaktır. Bu münasebetle okuyucularımıza memleketimizde eğitim, bilim ve kültür sahalarında mevcut belli başlı resmi, yarı resmî ve hususi teşekkürleri Genel Kurulda temsil eden üyelerin listesini sunuyoruz.

EĞİTİM

CELÂL YARDIMCI
(Maarif Vekili)

OSMAN FARUK VERİMER
(Maarif Vekâleti Müsteşarı)

KADRI YÖRÜKOĞLU
(Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Reisi)

NUSRET KÖYΜEN
(Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Üyesi)

VEDİDE BAHA PARS
(Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü)

ORD. PROF. ÖMER CELÂL SARC
(İstanbul Üniversitesi temsilcisi)

PROF. BEDİ ZİYA EGEMEN
(Ankara Üniversitesi temsilcisi)

PROF. NUSRET KÜRKÇÜOĞLU
(Türk Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Dayanışma Derneği Başkanı)

PROF. HAMDİ RAGİP ATADEMİR
(Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği Başkanı; Konya Mebusu)

PROF. MEHMET KARASAN
(Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi; Denizli Mebusu)

ALİYE TEMUÇİN
(Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi; Ankara Mebusu)

LEMAN KÖKSAL
(Ankara Namık Kemal İlkokulu Öğretmeni; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

İHSAN KARABATUR
(Galatasaray Lisesi İlk Kısım Müdürü; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

RECAYİ CİN

(Besiktaş Ortaokulu Öğretmenlerinden; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

SÂIME ERGUNSU

(Nişantaşı Nilüfer Hatun İlkokulu Müdürü; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

ARŞİ OLÇAY

(Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu Öğretmenlerinden; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

KEMAL ASDARLI

(Ankara Üregil Merkez Okulu öğretmenlerinden; Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği üyesi)

NIHAT ADİL ERKMAN

(Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü öğretmenlerinden)

HAYDAR ÇAĞLAYAN

(İstanbul Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden)

MİTHAT ENÇ

(Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi)

ALİ İHSAN ÇELİKCAN

(Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Başkanı)

TEZER TAŞKIRAN

AVNİ BAŞMAN

MÜSBET VE TABİİ İLİMLER

ORD. PROF. DR. TEVFİK SAĞLAM

(İstanbul Üniversitesi eski Rektörü)

ORD. PROF. DR. KAZIM İSMAIL GÜRKAN

(İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Cerrahi Profesörü)

- PROF. DR. NÄZIM TERZÖĞLU**
 (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Profesörü)
- PROF. ASAF IRMAK**
 (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Profesörlerinden)
- PROF. MUSTAFA İNAN**
 (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Mekanik Profesörü)
- PROF. RATİP BERKER**
 (İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekanik Profesörü)
- PROF. MUKBİL GÖKDOĞAN**
 (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesörlerinden)
- PROF. DR. İZZET BİRAND**
 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Enstitüsü Profesörü)
- PROF. DR. SELÂHATTİN BATU**
 (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknik Profesörü)
- PROF. CELAL SARAÇ**
 (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Denel Fizik Profesörü)
- CENAN SAHIR SILAN**
 (Makine Yüksek Mühendisi; Türk Yüksek Mühendisler Birliği üyesi)
- FAZIL UYANIK**
 (Türk Mühendisler Birliği üyesi)
- PROF. HİKMET BİRAND**
 (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Profesörü)
- İÇTİMAİ VE MANEVİ İLİMLER**
- ORD. PROF. SİDDİK SAMİ ONAR**
 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü)
- PROF. ÖMER LÜTFİ BARKAN**
 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörlerinden)
- PROF. SUUT KEMAL YETKİN**
 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Sanatları Tarihi Profesörü)
- PROF. BÜLENT NÜRİ ESEN**
 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü)
- PROF. ARİF MÜFİD MANSEL**
 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
- Arkeoloji Profesörü; Türk Tarih Kurumu üyesi)
- PROF. DR. MELAHAT ÖZGÜ**
 (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Profesörü; Türk Dil Kurumu üyesi)
- PROF. DR. YAVUZ ABADAN**
 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Devlet Nazariyeleri ve Siyasi Hukuk Profesörü)
- PROF. MACİT ARDA**
 (Türk Coğrafya Kurumu Başkanı)
- PROF. HÜSEYİN AVNI GÖKTÜRK**
 (Türk Hukuk Kurumu üyesi; Niğde Mebusu)
- RATİP YÜCEULUĞ**
 (Başvekâlet İstatistik Genel Müdürlüğü Müşaviri)
- BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR**
 (Türk Halkbilgisi Derneği Genel Sekreteri)
- PROF. HİLMİ ZİYA ÜLKЕН**
 (Türk Sosyoloji Derneği Başkanı)
- HÂMIT ZÜBEYR KOŞAY**
 (Ankara Etnografya Müzesi Müdürü)
- EDEBİYAT**
- Ord. PROF. DR. FUAT KÖPRÜLÜ**
 (Hariciye Vekili)
- PROF. BESİM DARKOT**
 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Profesörü)
- PROF. MAZHAR ŞEVKET İBSIROĞLU**
 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Profesörü)
- PROF. BEDRETTİN TUNCEL**
 (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Profesörü)
- PROF. DR. MUZAFFER ŞENYÜREK**
 (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Profesörü)
- LÜTFİ AY**
 (Maarif Vekâleti Tercüme Bürosu Sekreteri)
- HASAN - ALİ YÜCEL**
- AHMET KUTSİ TECER**
 (Unesco İcra Konseyi eski üyesi; Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmeni)

GÜZEL SANATLAR

NURULLAH BERK

(Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü öğretmenlerinden)

ZÜHTÜ MÜRITOĞLU

(Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü öğretmenlerinden)

MEHMET ALİ HANDAN

(Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü öğretmenlerinden)

HAYATİ GÖRKEY

(Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü öğretmenlerinden)

AHMET ADNAN SAYGUN

(Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon öğretmeni)

NURETTİN SEVİN

(Ankara Devlet Konservatuvarı Diksiyon ve Fonetik öğretmeni)

CEVAD MEMDUH ALTAR

(Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü)

MUHİDDİN SADAK

(İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Koro Şefi)

İ. GALİP ARCAN

(İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kıdemli Sahne Sanatkârı)

MAHİR CANOVA

(Ankara Devlet Tiyatrosu Öğretmenlerinden)

ZEKİ FAİK İZER

(Ressam; Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Öğretmenlerinden)

MİTHAT FENMEN

(Devlet Konservatuvarı Müdürü)

MÜZECİLİK VE KÜTÜPHANEÇİLİK

AZİZ BERKER

(Maarif Vekâleti Kütüphaneler Müdürü)

CAHİT KINAY

(Maarif Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü)

NECATİ DOLUNAY

(Türkiye Müzeleri Millî Komitesi Başkanı)

ADNAN ÖTÜKEN

(Millî Kütüphane Müdürü)

ABDÜLKADİR SALGIR

(Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Sekreteri)

M. KOYMAN

(Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü)

HALÜK ŞEHСUVAROĞLU

(Topkapı Müzesi Müdürü)

BASIN, YAYIN, RADYO VE FILİMCİLİK

NADİR NADI

(Cumhuriyet gazetesi sahip ve başyazarı)

AHMET EMİN YALMAN

(Vatan gazetesi sahip ve başyazarı)

HALÜK GÖRELİ

(Başvekâlet Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Tanıtma Dairesi Müdürü)

İSMET HULÜSİ

(Başvekâlet Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İç Basın Müdürü)

REFİK AHMET SEVENGİL

(Başvekâlet Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürü)

ŞİNASI BARUTÇU

(Millî Eğitim Vekâleti Öğretici Filmler Merkezi Müdürü)

AHMET MUHİP DRANAS

(Anadolu Ajansı İdare Meclisi Başkanı)

BAHADIR DÜLGER

(İstanbul Gazeteciler Cemiyeti üyesi; Erzurum Mebusu).

PEYAMİ SAFA

(Türk Basın Birliği üyesi)

ÇETİN ALTAN

(Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi)

REFİK HALİT KARAY

(Türk Müellifler Derneği Başkanı)

OSMAN NEBİOĞLU

(Türk Editörler Derneği Başkanı)

CEMİL İPEKÇİ

(Sinemacılar, Filimciler ve Türk Filim Prodüktörleri Cemiyeti Umumî Kâtipi)

DIS MÜNASEBETLER

HİCABİ EKİNCİ

(Hariciye Vekâleti III. Daire 1/D Şubesi Müdürü)

T. C.
ZİRAAT BANKASI

YURT İÇİNDE 461 ŞUBE VE AJANSI, DÜNYANIN
HER TARAFINDAKİ MUHABİRLERİYLE SAYIN
MÜŞTERİLERİNİN EMRİNDEDİR.

VADELİ, VADESİZ TASARRUF HESAPLARI
1954 İKRAMİYE YEKŪNU:

1.500.000 Liradır

BU ZENGİN PLANDA
EVLER, APARTMAN DAIRELERİ, TRAK-
TÖRLER VE AYRICA DOLGUN PARA
İKRAMİYELERİ BULUNMAKTADIR.

İŞTİRAK ŞARTLARINI ŞUBE VE AJANSIMIZDAN
ÖĞRENİNİZ.

SÜMERBANK

SERMAYESİ : 200.000.000 TÜRK LİRASI

• Vadeli, vadesiz küçük cari hesaplar için yılda

16 ÇEKİLİŞ

Apartman katları ve daireleri, mustakil evler, otomobiller,
2000 altın ve her kesidede çeşitli para ikramiyeleri.

Ayrıca vadeli ve 6 ay çekilmeyen vadesiz mevduat sahiplerine
yılaklı (hali hariç) ve pamuklu satışlarında tanzilât

ŞARTLARI GİŞELERİMİZDEN ÖĞRENİNİZ.

HER 150 LIRA İÇİN BİR KUR'A NUMARASI.

Umum Müdürlüğü: Ankara, Merkez Müdürlüğü: Ankara, Şubeleri: Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ajanları: Bahçekapı, Beyoğlu (İstanbul), Bürosu: İskenderun.

Sümerbank'ın müesseseleri:

- Sümerbank Ahm ve Satım Müessesesi — İstanbul
- Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müessesesi — Filyos
- Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi — İstanbul
- Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Hali Dokuma Sanayii Müessesesi — Bursa
- Sümerbank Cimento Sanayii Müessesesi — Sivas
- Sümerbank Defterdar Yünlu Sanayii Müessesesi — Defterdar/İstanbul
- Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi — Beykoz/İstanbul
- Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi — Ereğli/Konya
- Sümerbank Izmir Basma Sanayii Müessesesi — İzmir
- Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi — Kayseri
- Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi — Taşköprü
- Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesi — Malatya
- Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi — Nazilli
- Sümerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi — Adana
- Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi — İzmit
- Sümerbank Sungüpik ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi — Gemlik
- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi — Karabük

Sümerbank'ın teşebbüsü :

- Kütahya Keramik Fabrikası

Ahm ve Satım Müessesesinin toptan ve perakende mağazaları :

Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul (Bahçekapı ve Beyoğlu), İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, Zonguldak.